



Study Guide

Zechariah

FOR LOVEISRAEL.ORG

Zacharia

Lovelsrael.org

Hoofdstuk 1

Profetie bereidt ons voor, zodat we getrouw bevonden kunnen worden wanneer het Koninkrijk van G-d is gevestigd. Openbaring 19v10 onthult ons de relatie tussen profetie en het getuigenis van de Messias. Hoe meer we weten over profetie hoe meer we zullen leven op een manier die het getuigenis, het karakter en de wegen van Messias Yeshua weerspiegelt.

Vers 1: *"In de achtste maand van het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de H-r tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, zeggende:"*

Achtste maand: Getallen kunnen informatie overbrengen die ons kunnen helpen om tot de juiste interpretatie van een bepaalde passage in de Schrift te komen. Deze getallen moeten op basis van de Schrift worden geïnterpreteerd en mogen niet worden toegepast op gebeurtenissen buiten de Schrift. Het getal 8 heeft te maken met het Koninkrijk en is ook gerelateerd aan Verlossing of aan dat wat nieuw is.

Tweede jaar: Een van de interpretaties van het getal 2 is twee zienswijzes, twee uiteenlopende meningen (in dit geval de mening van de mens en de mening van G-d). Het begrijpen van profetie helpt ons om de weg van G-d en Zijn visie beter te begrijpen.

Zacharia betekent: 'De H-R herinnert zich'. Wanneer G-d zich herinnert (voornamelijk het verbond dat Hij met Zijn volk sloot) geeft Hij een reactie en Zijn reactie brengt Zijn Koninkrijk tot stand. Dit boek leert ons wat er moet gebeuren in de laatste dagen - voorafgaand aan de vestiging van het Koninkrijk van G-d.

Vers 2: *"De H-R was kwaad/boos op uw voorvaderen."*

De voorouders: we moeten de geschiedenis herinneren - in het bijzonder de Bijbelse geschiedenis. De uitkomst van deze woede was dat ze 70 jaar in ballingschap gingen, in Babylon.

Opmerking: In de dagen van Zacharia bracht G-d de mensen terug naar Judea en Jeruzalem: er was hoop, een toekomst en een plan, maar het bleef de vraag of de mensen nu op een correct manier zouden reageren of dat ze dezelfde manier zouden reageren als hun voorouders hadden gedaan.

Vers 3: *"Daarom, zeg tegen hen: 'Zo zegt de H-r van de legermachten: 'Keer tot Mij terug' en Ik zal tot u terugkeren, zegt de H-r van de legermachten.'"*

Keer terug naar mij... en Ik zal naar jou terugkeren: dit is een belofte. Als we terugkeren naar G-d, als we reageren op G-d, zal Hij ook op ons reageren.

H-r der Legerscharen: De H-r van het Leger. Het is een profetische uitdrukking die te maken heeft met de kracht van G-d om Zijn wil tot stand te brengen. Zijn wij een volk dat leeft met Zijn wil? Is dat realiteit in ons leven?

Vers 4: *“Wees niet zoals uw vaders, tot wie de vroegere profeten gesproken hebben en zeiden: “Zo zegt de H-r van de legermachten, keer u af van uw slechte wegen en uw slechte daden. Maar ze luisterden niet en gaven geen aandacht aan Mij, spreekt de H-r.”*

Voorouders: Ze schonken weinig aandacht aan de profeten en dat bracht veel pijn, ontberingen en rampen met zich mee.

Vormalige profeten: Jesaja, Jeremia en Ezechiël

Kwade wegen...slechte daden: Als we op het verkeerde pad lopen zullen we slechte daden doen (d.w.z. zonde). We moeten op het juiste pad wandelen, zodat we goede daden kunnen doen (dit pad wordt alleen gevonden door het Woord van G-d en de leiding van de Heilige Geest).

Horen: Onze fysieke oren worden geopend om de boodschap te horen die wordt uitgesproken.

Luister: Luisteren met een verlangen om trouw te reageren. Luisteren met de intentie en bereidheid om te gehoorzamen (Geestelijke oren worden geopend).

Vers 5: *“Uw vaders, waar zijn ze? En de profeten, leven zij voor eeuwig?”*

Vaders: Ging in ballingschap en velen van hen stierven in Babylon.

Leef voor altijd: de profeten en hun profetie kwamen tot een einde. Als we niet reageren, eindigt ons leven in een ramp.

Vers 6: *“Maar Mijn woorden en Mijn verordeningen (statuten), die Ik Mijn dienaren de profeten gegeven heb, hebben die uw vaders niet op een onverwachte manier overvallen? Zij kwamen terug en zeiden: ‘Net zoals de H-r van de legermachten Zich voorgenomen had om met ons te doen, in overeenstemming met onze wegen en daden, zo handelde Hij met ons’”.*

Ze hebben uw voorouders ingehaald: de woorden van de profeten waren waar. De voorouders negeerden de profetische waarheid en werden er uiteindelijk door overweldigd, het overkwam hen.

Ze keerden terug: Vanwege de trouw en genade van G-d keerde het volk terug naar het land Israël; na 70-jarige ballingschap zoals geprofeteerd door Jeremia (Jeremia 29v10). G-d gaf de mensen een nieuwe kans om op een andere manier op Hem te reageren.

Voorgenomen had: gepland. Dit woord heeft een negatieve connotatie. Het plan of verlangen van G-d was vanaf het begin om ons te zegenen. Als we echter de weg van de H-R verwerpen, zullen we het oordeel tegenkomen (Deuteronomium 30v19-20).

Vers 7: *“Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand Sjebat, in het tweede jaar van koning Darius, kwam het woord van de H-R tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo:”*

Sjebat: (Sh'vat) Dit is een belangrijke maand. Nadat de Israëlieten veertig jaar door de woestijn hadden gezworven en op het punt stonden het Beloofde Land binnen te gaan, herinnerde Mozes hen aan alle geboden van de H-r (Deuteronomium 1v3). Het was in deze maand dat G-d Zijn verbond met Zijn volk hernieuwde. Hiermee herinnerde G-d de mensen er aan dat ze nog een kans kregen om op een getrouwe manier te reageren.

Vers 8: *“Ik zag in de nacht, en zie, een man die op een rood paard reed, en hij stond tussen de mirtebomen die zich in de moerassen/diepten bevonden, en achter Hem waren rode paarden, sissende bruine (paarden) en witte (paarden).”*

In de nacht: Zacharia had 's nachts een visioen

Rood paard: Bijbels gezien is de kleur rood synoniem met bloed. In dit geval – bloedvergieten of oorlog (deze profetie gaat over een met bloed gevulde overgang van dit tijdperk naar het toekomstige tijdperk; de overgang van deze wereld naar het Koninkrijk van G-d) – zie Openbaring 6v4.

Mirtebomen: Wanneer deze boom of dit soort materiaal in de Schrift wordt genoemd, wordt dit vermeld in de context van een slechte situatie die een goede situatie gaat worden (Jesaja 41v19, Jesaja 55v13 - er komt een verandering - waar doornstruiken en doornstruiken nuttige bomen worden). Mirte symboliseert in het Hebreeuws die verandering die de vervulling van de verbondsdoelen, de plannen en beloften van G-d tot stand brengt.

Sissend: Dit paard maakt een sissend geluid. Volgens de oudste rabbijnse commentaren zeggen ze dat het een woord is dat spreekt van angst/dood.

Wit: Wit heeft in deze context te maken met veroveringen (Openbaring 6v2).

Paarden: Er wordt op deze paarden gezinspeeld in Openbaring 6 en ze vertegenwoordigen iets dat slecht is.

Opmerking: er gaat een wijziging plaatsvinden. Er zal gaat bloedvergieten en angst zijn, en dit zal aanleiding geven tot een nieuw soort leiderschap – één die zal overwinnen en regeren (de antichrist).

Vers 9: *“Ik zei: 'Wat betekent dit, mijn H-r?’ En hij zei tegen mij, de engel die tot mij sprak: 'Ik zal je laten zien wat dit is. ”* **Vers 10:** *“De man die in het midden tussen de mirtebomen stond*

antwoordde en zei: 'Dit zijn degenen die de H-R heeft gestuurd om heen en weer te gaan in de wereld.'"

Mirte: herhaling, er wordt benadrukt dat er een verandering gaat komen (zie 1v8)

De H-r heeft gestuurd: Deze paarden hebben te maken met overwinnen, bloedvergieten, hongersnood en de dood. G-d stuurt deze dingen de wereld in voor één reden - om berouw teweeg te brengen. Wij als mensen zijn erg koppig. G-d weet dat we vaak niet luisteren en/of reageren totdat we te maken krijgen met moeilijkheden, narigheid of rottigheid.

Vers 11: *"En zij antwoordden de engel van de H-r, die tussen de mirtebomen stond, en zij zeiden: 'Wij gaan heen en komen terug in de wereld en zie, de hele wereld zit in rust.'"*

Mirtebomen: voor de derde keer benadrukt.

De hele wereld zit stil: deze paarden vertegenwoordigen een verandering, een overwinning die uiteindelijk het rijk van de antichrist zal inluiden. Ook al staat deze antichrist voor onrechtvaardigheid (die dingen die onheilig zijn en tegen de wil van G-d zijn), de wereld is in rust/vrede (Daniël 9v27).

Opmerking: Toen de Israëlieten terugkeerden naar het land, na de Babylonische ballingschap in de tijd van Zacharia, was er geen tempel. De mensen waren terug in Jeruzalem, maar ze aanbaden of dienden G'd niet. De dingen waren niet zoals G-d wilde dat ze waren, maar toch had iedereen vrede met die stand van zaken – maar G-d wilde verandering.

Vers 12: *"En de engel van de H-R antwoordde en zei: 'O H-r van de Legermachten, hoe lang is het nog voordat U zich ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest?'"*

Opmerking: Israël had zeventig jaar lang een zeer moeilijke tijd doorgemaakt. De engel van de H-RE kijkt naar Jeruzalem en Juda en hij ziet dat de zeventig jaar zijn geëindigd, maar er is geen verandering in het volk van Israël – zowel niet fysiek of geestelijk.

Heb genade: De engel vraagt G-d hoe lang het nog duurt, voordat Hij genadig zal zijn aan de mensen en een verandering teweeg zal brengen.

Vers 13: *"En de H-R antwoordde de engel die met mij sprak. Hij beantwoordde met goede troostende woorden."*

Goede dingen en troostende dingen: Dit zijn dingen die het Koninkrijk van G-d tot stand brengen, evenals de wil van G-d. Dit woord "troost" is gerelateerd aan de Messias - toen Yeshua zijn aardse bediening begon, verliet hij Nazareth en ging in Kapernaüm wonen. In het Hebreeuws betekent de naam van dit dorp 'thuis van troost'.

Vers 14: *"De engel die tot mij sprak, zei tegen mij: 'Roep het uit en zeg: 'Zo zegt de H-r van de Legermachten, met grote ijverig zet Ik mij in voor Jeruzalem Sion.'"*

Ijver: grote inzet vanuit bewogenheid, toewijding, liefde, inspanning en inzet.

Vers 15: *"Ik ben boos op de heidense volken die zich veilig voelen. Ik was alleen een klein beetje boos, maar de naties hebben het erger gemaakt."*

De naties hebben het erger gemaakt: G-d was een teleurgesteld en niet blij met Zijn volk voor dat ballingschap plaats vond, de vijanden van Israël maakten gebruik van die teleurstelling en boosheid door de straf van Israël erger te maken dan het had moeten zijn.

Vers 16: *"Daarom, zo zegt de H-R, Ik zal met barmhartigheid naar Jeruzalem terugkeren. Mijn tempel zal in haar (Jeruzalem) worden gebouwd, zegt de H-r van de Legermachten. Ik zal Mijn meetsnoer over Jeruzalem uitspannen."*

Ik zal terugkeren naar Jeruzalem: dat is niet alleen wat 2500 jaar geleden plaatsvond, maar het is wat er in de toekomst weer zal gebeuren. Iedereen is het erover eens dat deze profetie (vers 16 en 17) niet gaat over de dagen van Zacharia, maar eerder over de tijd van het einde.

Meetsnoer: Ezechiël 40-43, Openbaring 11v1-2

Vers 17: *"Blijf spreken en blijf roepen: 'Zo zegt de H-r van de Legermachten, opnieuw zullen Mijn steden zich uitbreiden vanwege goedheid en de H-r zal Sion opnieuw troosten, en Hij zal opnieuw Jeruzalem verkiezen.'"*

Mijn steden: Die steden in Judea en Samaria zullen zich uitbreiden of groter worden, als een teken dat het einde nabij is.

Kies opnieuw Jeruzalem: G-d is nog niet klaar met Jeruzalem. Het is nog steeds een zeer belangrijke stad. Dit is de stad van waaruit de Messias zal regeren.

Opmerking: de Hebreeuwse Bijbel eindigt hoofdstuk 1 bij vers 17.

Hoofdstuk 2

1 Vers 18: *"Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, vier horens."*

Ik hief mijn ogen op: Dit is in het Hebreeuws een uitdrukking voor gebed. Om een visioen dat hij heeft gezien te begrijpen, bidt Zacharia tot G-d om hem meer inzicht te geven.

Vier horens: De meeste geleerden leren dat dit verschillende wereldrijken zijn en dat ze allemaal iets gemeen hadden - ze stonden in oppositie tegen Israël.

Het getal vier is globaal en vertegenwoordigt de wereld. Deze horens symboliseren de wereld die in oppositie staat tegen Israël (Openbaring 16v14-16).

1 Vers 19: *"En ik zei tot de engel, die met mij sprak: 'Wat zijn dit?' De engel antwoordde en zei: 'Dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verspreid/verstrooid.'"*

Verspreid: maakte de Israëlieten tot vreemdelingen naar hun land, stuurde ze in ballingschap (de diaspora) Juda, Israël: Gewoonlijk zou het in het Hebreeuws Juda en Israël worden geschreven, maar de 'en' is weggelaten uit deze tekst. De reden hiervoor is volgens de rabbijnse geleerden om te benadrukken dat Juda en Israël één, verenigd zijn.

Jeruzalem: Jeruzalem wordt genoemd als de bron, de basis, voor het Koninkrijk van G-d. Wanneer Juda en Israël één zijn, kunnen we verwachten dat Jeruzalem zal worden gevestigd - dat wil zeggen, het komende Koninkrijk. Voordat dit Koninkrijk gevestigd is, moet G-d Zijn oordeel in de wereld brengen.

1 Vers 20: *"En de H-R toonde mij vier ploegers."*

Vier ploegers: ze zullen ontwrichtend zijn en verandering teweeg brengen in de wereld (die vier horens/rijken)

1 Vers 21: *"En ik zei: 'Wat komen deze doen? En Hij zei: 'Dit zijn de horens die Juda hebben ontworteld/uitgeroeid, zodat niemand zijn hoofd kon opheffen. Dezen zijn gekomen om schrik/angst/verschrikking/terreur over hen te brengen en om de horens van de heidenvolken te onderwerpen, die hun hoorn ophieven tegen het land van Juda om haar te verstrooien.'"*

Wat komen deze doen: Zijn vraag is veranderd. Toen hij naar de vier hoorns vroeg, vroeg hij eenvoudig wat ze waren, maar het belang van deze vraag is wat ze gaan doen.

Niemand kon zijn hoofd optillen: dit is een Hebreeuws idioom dat betekent dat deze horens Juda in verlegenheid brachten of in verlegenheid brachten door haar in ballingschap te sturen (Psalm 137v4).

Deze zijn gekomen: De vier ploegers zijn gekomen

Breng verschrikking over hen: De vier ploegers brengen verschrikking over die vier horens - die koninkrijken die in oppositie waren tegen het volk van Israël, evenals in oppositie tegen de plannen en de doeleinden van G-d.

Hun hoorn opgeheven: Een ander idioom betekent: Ze handelden op een trotse manier. Ze deden de dingen volgens hun eigen doeleinden en plannen (wat hen behaagde), in plaats van de doeleinden van G-d te volgen.

Het land Juda: In de dagen van Zacharia bestond Israël (het noordelijke koninkrijk) niet.

Daarom lag de nadruk op het zuidelijke koninkrijk - Juda.

Verspreid haar: Nogmaals, benadrukkend dat ze werden ontworteld en in ballingschap werden geplaatst.

2 Vers 1: *"Ik sloeg mijn ogen op en ik zag, en zie, een man met een meetsnoer in zijn hand".*

Hield mijn ogen op: hij was weer aan het bidden

Een touw om te meten: Zeer vergelijkbaar met wat we zien in Openbaring 11v1-2

Vers 2: *"Ik zei: 'Zie, waar ga je heen?' Hij zei tegen mij: 'Om Jeruzalem te meten - om te zien wat de breedte en de lengte ervan is.'"*

Jeruzalem meten: Nieuwtestamentische geleerden zeggen over die verzen in Openbaring dat Johannes Jeruzalem heeft gemeten om zijn geestelijke toestand te beoordelen. Evenzo zeggen de rabbijnse geleerden, kijkend naar dit vers in Zacharia, dat deze man eropuit gaat om de geestelijke toestand van Israël te controleren.

Vers 3: *"En zie, de engel die tot mij gesproken had, ging weg en een andere engel ging hem tegemoet."* **Vers 4:** *"En hij zei tegen hem: 'Ren en spreek tot deze jonge man en zeg tot hem: 'De steden van Judea zullen zonder muren zijn, want zij die in Jeruzalem wonen, hun aantal is groot - van zowel mensen als de dieren.'"*

Stad...zonder muren: De meeste grote steden waren in de oudheid sterk en konden dichtbevolkt, veilig en zeker worden omdat ze allemaal werden omringd door een grote muur.

Hun aantal is groot: dit wordt gezien als de zegen van G-d.

Vers 5: *"'En Ik zal voor haar zijn', zegt de H-r, 'een muur van vuur rondom, en tot glorie/heerlijkheid zal Ik in haar midden zijn.'"*

Ik zal voor haar zijn: G'd doet een belofte.

Een muur van vuur: Grote en welvarende steden zijn erg kwetsbaar vooral als ze geen muren hebben.

G-d belooft Zijn volk dat Hij Zelf een muur van vuur om hen heen zal zijn.

Voor glorie zal ik in haar midden zijn: de meeste geleerden zien dit als een verwijzing naar de toekomstige tempel van waaruit de Messias zal regeren. Israël zal veiligheid hebben in de laatste dagen wanneer de Messias terugkeert en Zijn Koninkrijk vestigt. Er zal aanbidding zijn en mensen zullen Jeruzalem binnenstromen. Er zullen geen muren nodig zijn, omdat G-d haar bescherming zal zijn.

Vers 6: *"Wee! Wee! Vlucht uit het land van het noorden", spreekt de H-r. 'Want Ik heb u verspreid over de vier winden van de hemel.'*

Wee!: Dit woord wordt dubbel benadrukt. Het is een woord dat wordt gebruikt om de aandacht van de mensen te trekken/grijpen. Als iemand niet reageert, is het resultaat desastreuus.

Vluchten: Het woord dat hier wordt gebruikt voor vluchten is een intens woord dat een grote urgentie aantoont. Land van het noorden... de vier winden van de hemel: het noorden (als locatie) wordt specifiek benadrukt, maar ze werden niet alleen naar het noorden verspreid, maar ook naar alle plaatsen in de wereld (vier winden van de hemel - noord, zuid, Oost en West).

Opmerking: zie Jeremia 23v5-8. Iedereen (rabbijnse, christelijke, liberale, conservatieve geleerden) begrijpt dat het doel van deze profetie is dat Gd in de laatste dagen, ter wille van koning David, een rechtvaardige tak zal doen opstaan - de rechtvaardige Messias – die een Koning zal zijn die regeert met intelligentie, gerechtigheid en gerechtigheid. Jeruzalem heeft op die dag geen muren nodig. Juda zal worden gered en Israël zal veilig wonen. Voordat dit Koninkrijk van gerechtigheid en gerechtigheid is gevestigd, zal er een uittocht zijn van mensen die reageren, door het noorden (mogelijk Rusland) en de plaatsen waar ze naartoe zijn verstrooid te verlaten en terug te gaan naar hun eigen land!

De uittocht uit Egypte staat bekend als de eerste verlossing en het is een patroon om ware verlossing te begrijpen.

Vers 7: *"Wee Sion! Vlucht, u die woont in de dochter van Babylon."*

Zion: Hij spreekt over degenen die een Koninkrijks-hoop hebben, die geloven in de vervulling van profetische waarheid - hij wil hun aandacht trekken zodat ze kunnen reageren.

Babylon: Babylon wordt symbolisch gebruikt in Openbaring (hoofdstuk 17) om te praten over het laatste wereldrijk – geworteld in zonde en godslastering. Een rijk dat de kinderen van Israël zal vervolgen. We mogen geen deel van haar uitmaken (Johannes 17v14-18).

Vers 8: *"Want zo zegt de H-r van de Legermachten, nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot de heidenvolken die u plunderen - want degenen die u aanraken, zullen zijn als degenen die de pupil van Zijn oog aanraakt."*

Na Heerlijkheid: G-d wil Zijn Heerlijkheid openbaren in Zijn Koninkrijk.

Naar de naties gezonden: Deze profetie zal aan de naties bekend worden gemaakt of worden aangenomen.

Degenen die u plunderen: degenen die Israël aanvallen en ze bloot en leeg willen leggen. Want degenen die jou (Israël) aanraken, zullen zijn als degenen die de pupil van Zijn oog aanraken: G-d's waarschuwing aan de naties met betrekking tot Israël.

Vers 9: *"Want zie, Ik zal Mijn hand over hen zwaaien en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan u zult weten dat de H-r van de Legermachten mij heeft gezonden."*

Zij zullen geplunderd worden: eens was Israël in slavernij en werd vervolgd. In de eindtijd zal er echter een verandering plaatsvinden - die naties die Israël vervolgden zullen worden geplunderd.

U zult weten dat de H-r van de Legermachten mij heeft gestuurd: De H-r gebruikte Zacharia om deze boodschap aan de naties te verkondigen. Zacharia werd in zijn dagen door de mensen verworpen. Hij werd vermoord, we zien dit vermeld door Yeshua in Mattheüs 23v35, in het gebied van de tempel. Echter, in de laatste dagen (wanneer deze profetie uitkomt) zal Israël overtuigd worden met de waarheid dat Zacharia inderdaad een profeet was, gezonden door de H-R.

Vers 10: *"Juich en wees blij, o dochter van Sion, want zie, Ik kom en Ik zal in uw midden wonen, verklaart de H-R."*

Dochter van Sion: Heeft te maken met degenen die een Koninkrijks-hoop hebben, die in de beloften van G-d geloven.

Ik kom: de Messias zal terugkeren!

Ik zal in uw midden wonen: Intimiteit

Vers 11: *"Vele naties zullen op die dag tot de H-r worden samengevoegd en zij zullen voor Mij tot een volk zijn en Ik zal in uw midden wonen en u zult weten dat de H-r van de Legermachten Mij tot u heeft gezonden."*

Vele naties: Het overblijfsel van de naties.

Op die dag: In het Hebreeuws is dit een term die spreekt van oordeel. Het is een dag waarop G-d Zijn volk verlost en de naties oordeelt.

De beesten: Veel beesten spreken van offers, een idioom voor aanbidding.

Vers 12: *"En de H-R zal Juda beërven, Zijn deel in het Heilige Land. Hij zal opnieuw Jeruzalem verkiezen."*

De H-r zal Juda erven: G-d zal het verbond met het Joodse volk nakomen - Juda is de naam waar we het woord "Jood" vandaan halen. Hij gaat Zijn verbond met Israël vernieuwen.

Het Heilige Land: Dit is altijd een term geweest die wordt gebruikt voor het land Israël. Er is nog steeds een betekenis voor het Land van Israël vandaag.

Vers 13: *"Alle vlees, wees stil voor de H-r. Want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning."*

Alle vlees: Geadresseerd aan alle mensen. Elke persoon moet stil zijn, stil zijn en begrijpen dat G-d de vervulling van Zijn profetieën aan Israël tot stand zal brengen.

Hoofdstuk 3

Dit hoofdstuk helpt ons te herkennen wie de Messias is door wat Hij heeft gedaan. Hij is een Verlosser die afrekent met de zonde, zodat wij vrij kunnen worden gemaakt en Zijn Koninkrijk kunnen binnengaan.

Vers 1: *"Hij toonde mij Y'hoshua, de Hogepriester, staande voor de engel van de H-re en terwijl satan staande aan zijn rechterkant om hem te beschuldigen."*

Opmerking: er zijn twee soorten visioenen in de Schrift:

1. Eén type spreekt van een letterlijke gebeurtenis die zal plaatsvinden.
2. Een ander type spreekt van een beeld dat wordt gezien en opgeschreven, zodat we er een spirituele waarheid van kunnen leren en hoe we getrouw kunnen reageren – het identificeren van het werk en de doeleinden van G-d.

Ik: Zacharia

Y'hoshua: Yeshua in het Hebreeuws, Joshua in het Engels. Deze naam betekent 'redding'. Dit woord voor redding brengt twee waarheden met zich mee:

1. Bevrijding van zonde
2. en ook overwinning op iets.

Hogepriester: In de Schrift zijn er twee soorten priesterschap:

1. Het Levitische priesterschap – uit de familie van Aäron
2. Het priesterschap van de orde van Melchizedek (Genesis 14v17-20, Psalm 110v4, Hebreeën 6v20 en Hebreeën 7)

De term 'Hogepriester' helpt ons te begrijpen wat de Messias gaat doen. Een van de belangrijke waarheden over een Hogepriester is dat hij namens het volk diende. De belangrijkste dag in het jaar voor een Hogepriester was Yom HaKippurim (Jom Kippour) of de Grote Verzoendag (de dag

waarop met zonde wordt afgerekend). De Hogepriester deed het werk, maar de mensen profiteerden ervan (het werk van de Hogepriester is plaatsvervangend). Dit visioen onthult ons dat de Messias het werk van verlossing gaat doen, maar wij zullen degenen zijn die er voordeel uit halen.

De engel van de H-re: Volgens de rabbijnen geeft elke verwijzing naar de engel van de H-re ons een bepaalde context - een van overwinning en een van verlossing. De naam Y'hoshua en de aanwezigheid van deze belangrijke engel benadrukken dezelfde waarheid.

Satan: Er zijn mensen die tegen de dingen van G-d zijn, en hun leider is satan. Zijn rechterkant: De rechterkant is de voorkeurslocatie. satan heeft, vanuit menselijk standpunt gezien, alles voor hem in petto. Krachtig, sluw, op de juiste plaats gepositioneerd om te proberen het werk van de Messias te verslaan.

Beschuldigen: tegenspoed brengen, kwellen.

Vers 2: “De H-r sprak tot satan: 'De H-r zal u satan berispen, de H-re zal u berispen, Degene die Jeruzalem uitkiest. Dit is toch zeker een steenkool die uit het vuur is gered.’” (*Dit is een stuk brandhout dat aan het vuur is ontrukkt*).

Berispen: Dit werkwoord staat in de toekomstige tijd. Dit wordt twee keer herhaald.

1. Wanneer iets in de Schrift wordt herhaald, is het bedoeld om het te benadrukken. Zacharia benadrukt dat G-d zal handelen tegen satans plan en doeleinden.

satan heeft zichzelf misschien in de juiste positie gepositioneerd, maar dat helpt niet omdat G-d hem zal berispen.

2. Als iets wordt herhaald, bevestigt het dat ook als waarheid.

3. De Messias heeft twee specifieke werken te doen – het verlossingswerk bij Zijn eerste bezoek, en dan om een tweede keer terug te keren om twee specifieke redenen: om oordeel te brengen en daarna om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Messias gaat satan tweemaal terechtwijzen; de eerste keer dat Hij hem berispte was bijna 2000 jaar geleden toen Hij dat verlossingswerk voor ons deed, door zijn leven op die boom te leggen. Satan was daar: Hem verleiden, Hem testen, Hem kwellen. G-d berispte hem en Yeshua overwon - het beeld van Zijn succes wordt gezien in de opstanding, een beeld van overwinning over zonde en dood. Yeshua zal net zo succesvol zijn als Hij voor de tweede keer terugkeert - om deze wereld te oordelen en om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Degene die Jeruzalem kiest: G-d identificeert Zichzelf als Degene die Jeruzalem kiest. Er is een inherente relatie tussen Jeruzalem en het Koninkrijk. Dit is een belofte. Het is een bevestiging dat het Koninkrijk zal worden gevestigd.

Ember/sintel/steenkool: Er zijn twee woorden in het Hebreeuws om een steenkool/sintel te beschrijven:

1. Het ene woord betekent een gloeiende of krachtige sintel. Het is er een die nog steeds kan worden gebruikt voor warmte of om mee te koken. Het heeft een doel.
2. Het tweede woord dat voor sintel wordt gebruikt, heeft te maken met een woord dat aan het oplossen is en binnenkort zal uitdoven en verdwijnen. Dit is de sintel waarover in dit vers wordt gesproken.

Gered van vuur: Zonder het werk van de Messias (vergeving van onze zonden) door geloof te ontvangen, zijn we bijna uitgedoofd en uitgedoofd. Het is belangrijk voor ons om gered te worden van het vuur of van het oordeel van G-d. G'ds laatste oordeel zal met vuur zijn - 2 Petrus 3v7, maar Jeruzalem, de Koninkrijks-belofte, zal op het laatste moment worden gered.

Vers 3: *"En Y'hoshua was gekleed in vuile klederen, terwijl hij voor de engel stond."*

Gekleed: In 3v1 werd ons verteld dat Y'hoshua een hogepriester was. Leviticus 16 behandelt de vereisten voor de Hogepriester op de Grote Verzoendag. We lezen over de voorschriften met betrekking tot zijn kleding in Leviticus 16v4, Leviticus 16v23-24 en Leviticus 16v32.

Bevuilde kleding: In de Schrift begrijpen we dat kleding gerelateerd is aan werken/daden (Openbaring 19v8 en zie 3v4 hieronder). Bevuilde kledingstukken zijn bevuild door zonde. Messias, die geen zonde kende, werd zonde voor ons (2 Korintiërs 5v21). De kleding van Y'hoshua was bevuild vanwege onze zonden, onze overtredingen, onze ongerechtigheid die op Hem was gelegd. Hij nam onze straf op zich en stierf in onze plaats – want het resultaat van de zonde is de dood (Romeinen 6v23). Hij bemiddelde voor ons vrijheid, verlossing en vergiving. Zijn plaatsvervangend werk (Hij doet het werk en wij profiteren ervan) plaatste onze zonde op Hem en plaatste Zijn gerechtigheid op ons. We waren bestemd voor de toorn van Gd (dat vuur van oordeel, dat we aan het einde van vers 2) zagen, maar Hij "trekt" die Koninkrijks-belofte voor ons uit, wanneer het op het punt staat uit te gaan, en Hij doet dit door het werk van de Messias - deze bemiddeling van de verlossing aan ons door de toereikendheid van het werk van de hogepriester. Messias nam vuile kleding aan zodat we redding konden ervaren.

Vers 4: *"En hij antwoordde, en hij zei tot degenen die voor hem stonden: 'Doe de vuile klederen van Hem uit.' En Hij zei tot hem: 'Zie, Ik zal uw ongerechtigheid wegnemen en u kleden met feestkleding.'"*

Bevuilde kleding... uw ongerechtigheid: Kleding is gerelateerd aan daden.

Hij...ik: Er is hier een grammaticale verandering. Telkens wanneer er een grammaticawijziging is, is dit belangrijk. De rabbi's leren dat "ik" G-d is die spreekt.

Uw ongerechtigheid: de ongerechtigheid van de lezer - u en ik.

Kleed u: G-d gaat ons kleden (Openbaring 19v8)

Feestkleding: feestkleding was kleding die werd gebruikt om G-d te prijzen. Deze kledingstukken die ons zullen worden gegeven, nemen onze schuld en de schaamte van de zonde weg (Genesis 3v21). Het woord dat voor feestkleding wordt gebruikt, verwijst naar een gewicht/druk die van ons wordt genomen. Een verwijdering van stress, angst en de druk van zonde in ons leven. Vrijheid van deze dingen stelt ons in staat om Hem vrijelijk te loven en te aanbidden.

Vers 5: *"En ik zei: 'Zet een reine hoofdbedekking (tulband) op zijn hoofd.' En zij kleedden hem in klederen, en de engel stond erbij."*

Zuivere hoofdbedekking: Een bepaald type kroon. Een priesterhoed (ook wel mijter genoemd)
Ze kleedden hem: Dit alles toont een overgang van deze tijd naar de vestiging van het Koninkrijk.

Vers 6: *"Want de engel van de H-r verzekerde Y'hoshua, zeggende,"*

Y'hoshua: Deze man is een beeld van Yeshua, Messias.

Vers 7: *"Zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Indien je in Mijn wegen wandelt en Mijn instructies zult onderhouden (doen/vervullen), dan zul je Mijn huis richten en ook Mijn voorhoven bewaren. Ik zal U de vrijheid geven om te wandelen tussen degenen die hier staan.'"*

Zij die hier staan: De hemelse engelen.

Opmerking: dit vers spreekt over een overgang - een overgang van wat was naar wat zal zijn.

Vers 8: *"Luister, O Y'hoshua de Hogepriester, jij en je vrienden - degenen die voor je zitten, want jullie zijn een wonderlijk teken. Zie, ik breng mijn dienaar, de rank."*

Mannen van wonderen: het is niet gewoon een wonder, zoals bij een wonderbaarlijke daad, maar het is een wonder in de zin van een teken dat de waarheid gaat communiceren. Deze mannen, die uit ballingschap in Babylon kwamen, zijn voorbeelden die 2500 jaar geleden leefden. Ze herbouwden de tweede tempel en vestigden opnieuw een koninkrijk in Jeruzalem. Dit is een voorbeeld van wat er de laatste dagen weer gaat gebeuren. De Messias zal terugkeren en de uitkomst van Zijn verlossingswerk tot stand brengen - de vestiging van Zijn koninkrijk.

De rank: Dit woord komt op verschillende plaatsen in de Schrift voor. Het is een term die betrekking heeft op de Messias (Jeremia 23v5-6).

Het lijkt geen twijfel dat we het in deze passage over Messias Yeshua hebben. Hij zal degene zijn die het Koninkrijk vestigt - net als 2500 jaar geleden vestigden Jozua en zijn vrienden het koninkrijk opnieuw, voor een korte tijd, in Jeruzalem.

Vers 9: *“Want zie, de Steen die ik voor Y'hoshua heb gegeven, op één steen zijn zeven ogen, zie, het is door Hem gegraveerd”, verklaart de H-r van de Legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van de wereld in één dag wegnemen.”*

De steen: dit is de Messias (1 Petrus 2v4-8)

Zeven ogen: volledige waarheid. Hij weet alle dingen.

Het is gegraveerd op: Er is iets geschreven/gegraveerd op de steen.

Verwijder de ongerechtigheid van de wereld in één dag: Dit is het werk van redding. Op een dag (we zien hetzelfde woord in Genesis dat verwijst naar de eerste schepping, maar het wordt nu ook gebruikt om te spreken van de tweede schepping; het Koninkrijk van G'D), ging de Messias Jeruzalem binnen en werd gekruisigd, hij stierf, werd begraven, en stond weer op.

Vers 10: *“En op die dag”, zegt de H-r van de Legermachten, ‘zal een ieder zijn naaste roepen van onder de vijg en onder de wijnstok.”*

Op die dag: Dit woord in het Hebreeuws heeft altijd betrekking op de dag des oordeels

Onder de vijg en onder de wijnstok: Dit is een verwijzing naar rust. Wanneer G-d de wereld oordeelt en Zijn Koninkrijk vestigt, zal er rust en vrede zijn voor degenen die deel hebben aan het Koninkrijk.

Hoofdstuk 4

Vers 1: *“De engel die met mij sprak keerde terug en hij wekte mij, zoals een man die uit zijn slaap ontwaakt.”*

Hij maakte me wakker: Voor dit visioen werd Zacharias gewekt en kreeg hij een zeer sterke profetie.

Vers 2: *“En hij zei tegen mij: ‘Wat zie je?’ en ik zei: ‘Ik keek, en zie, een gouden menora (lamp), de gehele menora. En zijn bekken was erboven en zijn zeven lichten er bovenop en zeven pijpen naar elk licht, die op de top is.”*

Menora: Een massief gouden kandelaar (Exodus 25v31-40). Het doel van de menora was om de glorie van G-d te manifesteren. Het licht ervan werd symbolisch gezien als de glorie van G-d.

Een van de redenen dat Gd Israël op bovennatuurlijke wijze schiep (door de baarmoeder te openen van een oudere vrouw die haar hele leven onvruchtbaar was geweest) is zodat Israël de glorie van Gd kon manifesteren – om een licht voor de naties te zijn (Genesis 12v3, Jesaja 49v6) zodat de naties in Zijn licht konden komen en Hem konden aanbidden.

Bekken (kom): De olie zou in de kom komen en dan, door de pijpen, in de menora weglopen.
Zeven lichten: als een kaars - een bron van verlichting.

Vers 3: *"Er waren twee olijfbomen erover (boven de menora), één aan de rechterkant van het bassin en de andere aan de linkerkant."*

Twee olijfbomen: de bron van de olie. Om licht te hebben, moet er olie zijn.

Vers 4: *"Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak: 'Wat zijn dit mijn H-r?'"*

Wat zijn dit mijn H-r?: Hij wil weten wat de betekenis van dit visioen is, wat we eruit kunnen leren.

Vers 5: *"De engel antwoordde en hij zei tegen mij: 'Weet je zeker wat dit zijn?' En ik (Zacharia) zei: 'Ik weet het niet, H-r.'"*

Vers 6: *"Hij antwoordde, en hij zei tegen mij, zeggende: 'Dit is het woord van de H-r tot Zerubbabel, zeggende: 'Niet door kracht, nog door geweld, maar veeleer door Mijn Geest, zegt de H-r van de Legermachten.'"*

Het woord van de H-R: G-d's Heerlijkheid (Zijn licht) zal nooit gemanifesteerd worden tenzij het binnen de context (kader) van de Schrift wordt gedaan.

Zerubbabel: Hij was een man die betrokken was bij de bouw van de tweede tempel. Zerubbabel (net als Y'hoshua in hoofdstuk 3) personifieert de Messias - hij is een symbool, een voorbeeld van Hem.

Niet door kracht, nog door geweld, maar eerder door Mijn Geest: De profetie van Zacharia spreekt over een verandering die gaat plaatsvinden. Deze verandering zal niet alleen Israël beïnvloeden, maar de hele wereld. Het zal niet tot stand komen door menselijke kracht of macht, maar alleen door verlossing door middel van de Geest van G-d (Jesaja 59v20-21)

Vers 7: *"Wie bent u, o grote berg, voor Zerubbabel? (Je zal) een vlakte (worden). Hij zal de belangrijkste hoeksteen naar voren brengen (onder het) geroep van 'genade, genade zij hem'."*

Berg: In de Schrift is het woord 'berg', profetisch gesproken, gerelateerd aan een koninkrijk of een rijk (Daniël 2v35, Jeremia 51v24-26). G-d's plan voor Israël is om Zijn Heerlijkheid te manifesteren, maar -als een berg- staat de wereld daar tegenover. Er zal een groot rijk opstaan in de laatste dag dat in oppositie zal staan tegen de dingen van G-d en tegen de persoon van de

Messias. Vanuit ons gezichtspunt zal dit eruit zien als een grote berg, maar het zal klein zijn voor de Messias die het zal verslaan en het zo plat als een vlakte zal maken.

Hoeksteen: Door de hele Schrift heen heeft het woord dat hier voor steen wordt gebruikt, betrekking op 'De rots van onze redding' – wat een verwijzing is naar de Messias (2 Samuël 22v2-4, Psalm 62v2, 5-7, Jesaja 28v16-22). iets in aanbidding verheffen, verH-rlijken.

Genade, genade: In hoofdstuk 3v2 zien we dat satan twee keer werd berispt en nu zien we hier een dubbele genade in relatie tot de Messias.

Net zoals de berispingen die verband houden met de eerste en tweede komst van de Messias, heeft genade betrekking op Zijn eerste en tweede komst. Genade de eerste keer als gerelateerd aan het werk van verlossing, en genade de tweede keer om de uitkomst van verlossing te bereiken, wat Zijn Koninkrijk is - opgericht door de genade van G-d.

Genade aan: Genade aan de Messias. We zien ontegensprekelijk dat er een relatie is tussen de Messias en het concept van genade.

Vers 8: *"Het woord van de H-r kwam tot mij, zeggende,"*

Vers 9: *"De handen van Zerubbabel zullen dit huis oprichten en zijn handen zullen het werk verrichten. En u zult weten dat de H-r van de Legermachten mij naar u heeft gestuurd."*

Dit huis: De tempel - een plaats van aanbidding, waar de Heilige Geest woont. De tempel waar ze hier naar verwijzen is niet de letterlijke tempel die in het Duizendjarige Koninkrijk zal zijn en evenmin wordt er gesproken over de tweede tempel die werd gebouwd in de dagen van Zacharia. De tweede tempel die door Zerubbabel werd gebouwd, bevestigde de zekerheid van het komende koninkrijk.

De Messias gaat een tempel van jou en mij bouwen, en Zijn Heerlijkheid zal door ons gemanifesteerd worden (1 Petrus 2v4-10).

U zult weten dat de H-r van de Legermachten mij naar u heeft gestuurd: Zacharia werd niet goed ontvangen door de mensen. Ze hielden niet van wat hij deelde over de Messias, de moeilijke tijden die het Joodse volk moest doormaken, het feit dat G-d erg ontevreden over hen was. De mensen waren geestelijk niet veranderd na de ballingschap en Zacharia sprak daar keer op keer tegen. De mensen wilden het gewoon niet horen.

Vers 10: *"Want veracht de dag van een klein begin niet, maar verblijd u liever en kijk naar het schietlood/richtlood in de hand van Zerubbabel. Dit zijn de zeven ogen van de H-r. Ze gaan van en naar de hele aarde."*

Veracht de dag van kleine dingen niet: vaak zien we G-d in beweging komen en grote dingen tot stand brengen, maar ze beginnen op een heel kleine manier (1 Koningen 18v41-46).

Schietlood/ richtlood om een rechte lijn te trekken: Dit wordt gebruikt om dingen recht te maken. Nogmaals, de verwijzing naar steen zou ons aan de Messias moeten herinneren. Als we een levende tempel willen zijn die G-d's glorie manifesteert, moeten we de leringen (waarheid) van de Messias in ons leven toepassen. Ze brengen orde in ons leven en stellen ons in staat om een leven te leiden dat 'recht' (in afstemming) en aangenaam voor G-d is.

Zeven ogen van de H-R: Voor de oprichting van het Koninkrijk van G-d moeten we zien dat het oordeel eerst zal komen. De standaard (schietlood) is gerechtigheid. Het oordeel van G-d wordt uitgevoerd volgens volmaakte kennis. De hele aarde: G-d gaat de hele wereld oordelen.

Vers 11: *"En ik antwoordde en zei tot Hem: 'Wat zijn deze twee olijfbomen, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant van de menora?'"*

Opmerking: Johannes vertrouwde in het boek Openbaring zwaar op de profetieën van Zacharia. In Openbaring 11 zien we het meten van Jeruzalem - zien of Jeruzalem recht is, de geestelijke toestand beoordelen. De conclusie is dat Israël in de laatste dagen ver verwijderd is van de doelen en plannen van G-d. G-d zal daarom twee getuigen sturen (ook wel de twee olijfbomen genoemd - Openbaring 11v4), en deze twee getuigen zullen zeer invloedrijk zijn om Israël tot berouw te brengen – haar voorbereiden op de Verlossing. Hun taak is om te profeteren – om de mensen de waarheid te geven, het Woord van G-d (de olie).

Vers 12: *"En ik antwoordde voor de tweede keer en zei tot hem: 'Wat zijn deze twee takken van olijfbomen die in de hand zijn van de twee gouden pijpen, die de gouden olie in de menora lozen?'"*

Vers 13: *"En hij zei tegen mij, zeggende: 'zeker, weet u wat dit zijn?' En ik zei: 'Nee, mijn H-r.'"*

Vers 14: *"En hij zei: "Dit zijn de twee gezalfden."*

De twee gezalfden: Een verwijzing naar die twee getuigen (Openbaring 11v4) die de waarheid zullen spreken in de laatste dagen, in een tijd van grote vervolging voor het Joodse volk. Aan het einde, door hun boodschap, zal Israël de verlossing ervaren en voorbereid zijn op de terugkeer van de Messias om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Hoofdstuk 5

Dit vijfde hoofdstuk spreekt over G-d die een vloek*, dat is Zijn oordeel, in deze wereld brengt.

Add: Vloek: een duidelijke uitdrukking of verwoording waarbij op een bovennatuurlijke manier (of door bovennatuurlijke kracht) een pijnlijke of onaangename situatie ontstaat, waarbij leed, pijn, kwaad of straf ervaren gaat worden. Wanneer gaat dit ervaren worden?*

1. Voor het volharden in beledigende, respectloze en aanstootgevend gedrag,
2. Voor het volharden in illegaal, wetteloos of onrechtmatig gedrag,
3. Voor het volharden in het overtreden van regels en instructies.

Een vloek is een vorm van oordeel en/of terechtwijzing; wat de ander de kans wil geven om keuzes en gedrag te heroverwegen. Of een vloek komt om oordeel te brengen, vanuit de (hete boosheid) over de volledige welwillendheid om te zondigen en zich toe te wijden aan diepe wetteloosheid, hardnekkigheid, onbuigzaamheid en verdorvenheid.

Wat is het doel van de vloek? Het doel van de vloek is om de oorsprong van zonde op weg te nemen en op te ruimen.

Dit vijfde hoofdstuk spreekt over G-d die een vloek*, dat is Zijn oordeel, in deze wereld brengt. Deze vloek zal over de hele aarde komen en zal de consequentie en de oorsprong/bron van zonde (zowel zondige daden als zondige woorden) wegnemen/ opruimen. Ze hebben het afgemaakt, het hout en de steen: het zal alle effecten van zonde volledig wegnemen. het zal het volledige effecten van zonde volledig wegnemen.

Vers 1: *"Ik keerde terug en hief mijn ogen op, ik keek en zie een vliegende boekrol."*

Rol: (Thorarol), heeft te maken met datgene wat een openbaring onthult. De woorden in een boekrol zijn opgerold, verborgen; en wanneer de boekrol wordt uitgerold komt de waarheid aan het licht. Iets over de natuur en het karakter van G-d gaat aan de mensen geopenbaard worden. De Thora (Wet) heeft twee aspecten: leven en dood, zegen of vloek (Deuteronomium 30v1120). De Thora is G-d's standaard voor de mensheid.

Vers 2: *"En hij zei tegen mij: 'Wat zie je?' en ik zei: 'Ik zie een vliegende boekrol waarvan de lengte twintig el en de breedte tien el is.'"*

Vliegen: Vliegen heeft in het Hebreeuws te maken met iets bovennatuurlijks. Dat wat geopenbaard gaat worden, is niet iets menselijks of door mensen gemaakt. Het is iets dat betrekking heeft op de Levende G-d.

De lengte is twintig el... de breedte is tien el: Rabbijnen wijzen erop dat deze afmetingen betrekking hebben op de afmetingen de deur/doorgang die naar de binnenste tempel, het

Heilige der Heilige, leidt. De ark van het verbond bevond zich in het Heilige der Heiligen en in deze ark waren de twee tafelen - met daarop de Tien Geboden (instructies), de wetten van G-d.

Opmerking: Deze vliegende boekrol heeft betrekking op het bovennatuurlijke Woord van G-d, dat deze wereld op een zeer unieke manier zal binnenkomen voor een zeer specifiek doel.

Vers 3: *"En hij zei tegen mij: "Dit is de vloek die uitgaat over de hele aarde; voor degenen die hiervan stelen, zal weggevaagd worden. En degenen die zweren (of een valse eed afleggen) zullen weggevaagd (weg gereinigd) worden."*

Vloek: Het woord dat hier wordt gebruikt heeft betrekking op een sterke vloek, een eeuwige vloek – zichtbaar gemaakt door het oordeel van G-d. Deze vloek zal alle dingen vernietigen die het tegenovergestelde zijn van de dingen van G-d.

Het aangezicht van de hele aarde: G-d zal een oordeel over de hele wereld brengen, omdat Hij een heel specifieke verandering wil - de vestiging van Zijn Koninkrijk.

Weggevaagd/ weg gereinigd worden: verwijderd. G-d gaat dingen verwijderen die in strijd zijn met Zijn doel, in het vestigen van Zijn Koninkrijk.

Zweer hierbij: leg een eed af

Opmerking: hier worden twee soorten zonde genoemd:

1. Diefstal (degene die neemt/steelt) – dat is een handeling, een daad.
2. Degene die een eed zweert (in de naam van de H-r, om te misleiden of om een vals getuigenis af te leggen) - iets dat wordt gesproken (of gedacht).

Vers 4: *"'Ik heb haar naar buiten gebracht', zegt de H-r van de Legermachten, 'En zij zal komen naar het huis van de dief en naar het huis van degene die in Mijn naam gezworen heeft, in valsheid. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het voltooien (vernietigen), met hout en steen.'"*

Haar: Het woord vloek is hier in de vrouwelijke vorm geschreven.

Huis: In modern Hebreeuws wordt dit woord gebruikt voor een hotel – je verblijft daar, maar woont er niet permanent.

Opmerking: Deze vloek zal over de hele aarde komen en zal de consequentie en de oorsprong/bron van zonde (zowel zondige daden als zondige woorden) wegnemen/ opruimen. **Ze voltooide, het hout en de steen:** het zal het volledige effecten van zonde volledig wegnemen.

Vers 5: *"De engel die tot mij sprak, ging verder en hij zei tegen mij: 'Hef uw ogen op en kijk naar wat er tevoorschijn komt/voortgaat - dit.'"*

Dit: Dit woord komt meerdere keren voor in de tekst en hangt samen met dezelfde dingen: het oordeel en de vloek. Elke keer dat het woord 'dit' wordt gebruikt, onderwijst het ons over de verschillende aspecten/dingen die verbonden zijn met die vloek.

Vers 6: "En ik zei: 'Wat is **dit**?' En hij zei: '**Dit** is de efa die uitgaat.' En hij zei: '**Dit** zijn hun ogen die uitgaan over de hele aarde.'"

Efa: Een meting, een standaard. G-d's normen (wetten d.w.z. het Woord van G-d) zijn door de hele wereld gegaan.

Opmerking: Openbaring 15v5-8 vertelt ons dat wanneer de tabernakel van getuigenis wordt geopend - hierin stonden de stenen tafelen met de wetgeving erop geschreven.

Het is wanneer deze tabernakel van getuigenis wordt geopend dat het oordeel/de toorn van G-d, dat op het punt staat om te komen, wordt aangekondigd. Dit oordeel is gebaseerd op het Woord van G-d.

Ogen: Hebben te maken met perfecte kennis en begrijp. G-d is een rechtvaardige rechter en Zijn oordelen zijn gebaseerd op waarheid.

Vers 7: "Zie, een talent lood werd opgetild (gaat uit) en **dit** is een vrouw die in het midden van de efa zit."

Een talent: een gewicht

Lood: Toen Farao en zijn legers de Israëlieten achterna zaten en de zee in volgden, sloot de zee zich over hen heen en ze zonken als lood naar de bodem (Exodus 15v10). Dit is hetzelfde soort beeldspraak dat hier wordt gebruikt. Wanneer deze term in de Schrift voorkomt komt het altijd voor met betrekking tot oordeel - iemand die ten val wordt gebracht; degenen die zonder verlossing zijn zullen worden neergehaald, verslagen, door de vloek van G-d.

Vrouw die in het midden...efa: Er is een samenkomen tussen twee gedachten - deze vrouw samen met de meting. De vloek waarover wordt gesproken in het Woord van G-d komt over deze vrouw.

Vrouw: In deze context is dit woord vrouw niet letterlijk een vrouw, maar heeft het betrekking op een rijk. In Openbaring 17v3-6 wordt ons verteld over een vrouw is die een hoer is (spirituele prostitutie, dwz afgoderij - de aanbidding van andere goden in plaats van de Ene Ware Gd), en deze vrouw zal worden beoordeeld volgens G- d's normen.

Vers 8: "En hij zei: '**Dit** is de boosheid/kwaadaardigheid (het kwaad).' En hij wierp haar in het midden van de efa, en hij wierp een loden steen in haar mond."

In het midden van de efa: In het midden van G-d's oordelen.

Loodsteen/schietlood in haar mond: ze zal in het oordeel worden gebracht.

Vers 9: "Ik sloeg mijn ogen op en ik keek en zie, er gingen twee vrouwen uit. En de wind was in hun vleugels en voor hen waren vleugels als de vleugels van een ooievaar. Ze hieven de efa op tussen de aarde en de hemel."

Ik sloeg mijn ogen op: Zacharia wil begrijpen wat hem tot nu toe is geopenbaard, dus begint hij te bidden.

Twee vrouwen: Op dezelfde manier waarop Jozua en Zerubbabel de Messias personifieerden, personifiëren deze vrouwen Babylon. Het doel van deze twee vrouwen is om samen te brengen wat Zacharia heeft ervaren in zijn tijd (Babylon in ons verleden – dat werd verslagen en geoordeeld) en wat er gaat gebeuren in de laatste dagen (Babylon van de toekomst – wat ook zal worden verslagen en geoordeeld).

Een ooievaar: Een ooievaar vliegt heel hoog in de lucht en vliegen heeft te maken met bovennatuurlijke bekrachtiging. Dit is geen normaal rijk. Het eerste Babylon werd door de mens gemaakt, maar het tweede zal van satan zijn.

Verhoogde de efa tussen de aarde en de hemel: ze wil zichzelf verhogen (2 Thessalonicenzen 2v4).

Vers 10: *"Ik zei tegen de engel die tot mij sprak: 'Waar leiden ze de efa naartoe?'"*

Waar leiden (nemen) zij de efa naartoe?: Wat is de uitkomst hiervan?

Vers 11: *"Hij zei tegen mij: 'Om voor haar een huis te bouwen in het land Sinear. Hij zal haar voorbereiden en haar daar op haar voetstuk plaatsen.'"*

Land van Sinear: Zie Genesis 11v1-9, het woord Babylon komt van de toren van Babel. Deze mensen hadden alles gemeenschappelijk, (gelijkgestemd, bezittingen enz.) en ze brachten dit allemaal samen op een specifieke locatie - Sinear. Het was hier dat ze een stad wilden bouwen voor zichzelf, voor de mensheid. En het was in deze plaats dat de H-r hun taal verwarde en G-d hun vermogen wegnam om hun plan uit te voeren.

Hij zal haar voorbereiden en haar daar op haar voetstuk plaatsen: In de laatste dagen zal G-d dit rijk op een voetstuk plaatsen. Hij zal toelaten dat ze wordt verheven en er zal een zeer duidelijke keuze zijn die elke persoon zal moeten maken - ofwel om G'D en Zijn wegen te kiezen, ofwel om ervoor te kiezen om deel uit te maken van dit slechte, overspelige, afgodisch koninkrijk. Degenen die voor dit rijk kiezen, zullen precies ontvangen wat zij doet: de eeuwige vloek van het oordeel. Degenen die voor G-d kiezen, zullen wonen in het Koninkrijk dat Hij gaat vestigen.

Hoofdstuk 6

Opmerking: tot veel profeten openbaarde G-d een gebeurtenis die in hun nabije toekomst zou worden vervuld, maar het doel van die profetie (en de vervulling ervan) was om iets dat op een later tijdstip zou gebeuren, te bevestigen - meestal iets wat zou gaan plaats vinden in het einde der eeuwen.

Vers 1: *"Ik keerde terug, en ik hief mijn ogen op en ik keek. Zie! Vier strijdwagens die tussen twee bergen tevoorschijn kwamen, en de bergen waren bergen van brons."*

Vier: Het getal vier heeft een wereldwijde betekenis.

Strijdwagens: Volgens de rabbijnse geleerden betekent een strijdwagen oorlog. Er zal een overvloed aan oorlogen zijn over de hele wereld (Mattheüs 24v6-8).

Twee bergen: twee rijken - zie Zacharia 4v7. Veel geleerden interpreteren dit als het oude Babylon (dat het Joodse volk vervolgde en, vanuit het perspectief van het Jodendom vandaag de dag, de ergste tijd van de Joodse geschiedenis vertegenwoordigde). We weten ook uit Openbaring 17 dat 'Babylon de Grote' gaat opstaan in de laatste dagen.

Vanuit een nieuw verbondsperspectief zien degenen die geloof hebben in Messias Yeshua, de vier strijdwagens uitgaan en iets voorstellen dat gaat plaatsvinden tussen de twee rijken - Babylon van het oude en het toekomstige Babylon (degene waarover we lezen in het boek van Openbaring)

Brons: Dit type metaal werd voornamelijk gebruikt voor het maken van idolen. We hebben het over twee rijken die betrokken waren bij afgoderij.

Vers 2: *"De eerste wagen had rode paarden en de tweede wagen zwarte paarden."*

Rode paarden: bloedvergieten of oorlog - Openbaring 6v4 (die tot de dood leidt)

Zwarte paarden: dood (die leidt tot een nieuwe verovering - een nieuwe wereldregering die over de hele wereld regeert - Openbaring 13v1-8)

Vers 3: *"De derde wagen had witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte (gespikkelde) paarden."*

Witte paarden: Wit heeft in deze context te maken met veroveren of veroveren. Openbaring 6v2

Gespikkelde paarden: Unieke paarden. Deze spikkels/vlekken zijn een samenstelling van de paarden die we hebben gezien - rode, zwarte en witte vlekken.

Sterk: deze samenstelling van oorlog, dood en deze nieuwe regering zal erg sterk zijn.

Vers 4: "Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak: 'Wat zijn deze mijn H-r?'"

Vers 5: "En de engel antwoordde en zei tot mij: 'Dit zijn de vier winden van de hemel, die uitgaan vanaf de plaats waar ze voor de H-R van de hele aarde hebben gestaan.'"

De vier winden: vier richtingen - noord, zuid, oost en west. Dit heeft mondiale betekenis of impact.

Na voor de H-R van de hele aarde te hebben gestaan: De dingen die gaan plaatsvinden (oorlogen, overvloed van dood en de oprichting van een nieuwe regering) vinden plaats met de toestemming van Gd (Jezus opent de zegels in Openbaring 6 en deze dingen worden vrijgegeven). Dit betekent niet dat dit goede dingen zijn, maar het zijn dingen die absoluut moeten gebeuren om Zijn Koninkrijk te vestigen (Mattheüs 24v6 – zulke dingen moeten gebeuren om ons op de plaats te krijgen waar G-d ons wil hebben).

G-d gaat deze strijdagens en paarden gebruiken, maar Hij veroorzaakt deze oorlog niet, bloedvergieten, dood enz. niet. Hij staat het toe en zal het voor Zijn doeleinden gebruiken.

Vers 6: "In deze vier windstreken gingen zwarte paarden uit naar het land van het noorden en de witte paarden gingen achter hen aan. De gevlekte gingen naar het zuiden."

Land van het Noorden: Er is een nadruk op het Noordelijke land (een kwaadaardig rijk dat het Joodse volk enorm vervolgt).

De gevlekte: deze omvatten alle soorten andere paarden - bloedvergieten, dood en verovering. In het Hebreeuws betekent praten over noord-zuid of oost-west dat men het over de hele wereld heeft. Deze dingen zullen door de hele schepping van G-d heen gaan.

Vers 7: "En de sterke paarden gingen uit en verzochten om heen en weer te lopen over de aarde, en hij zei: 'Ga en wandel over de aarde.' En zij gingen heen en weer over de aarde."

Heen en weer over de aarde: Dit bevestigt dat we het hebben over een wereldgebeurtenis - dat deze profetie implicaties heeft voor de hele schepping. Dit wordt herhaald om de nadruk te leggen.

Vers 8: "En hij schreeuwde en zei tot mij: 'Kijk naar wat uitgaat naar het land van het noorden. Want ik zal mijn Geest (Mijn toorn) plaats in het land van het Noorden.'"

Hij: Waarschijnlijk de engel

Land van het Noorden: Jeremia 23v7-8 We kunnen het belang en de betekenis van G-d's plan, om de mensen terug naar het land te brengen, niet genoeg benadrukken (Ezechiël 37).

Vers 9: "En het Woord van de H-r kwam tot mij, zeggende:

Vers 10: *'Neem van de ballingen, van Heldai, Tobia en Jedaja. U zult op die dag komen, en u zult komen naar het huis van Josia, de zoon van Zefanja, die uit Babylon kwam.'*

Neem uit de ballingschap: De mensen zijn teruggekeerd naar het land - G-d gebruikt de gebeurtenissen in Zacharia's dagen als een beeld of een bevestiging van wat er in de laatste dagen gaat gebeuren.

Heldai: Betekent 'Deze wereld'... en zijn perspectieven

Tobia: Betekent 'De goedheid van G-d'

Jedaja: Betekent 'De gerechtigheid van G-d'

Op die dag: Een verwijzing naar het oordeel van G-d.

Josiah: Komt van de Hebreeuwse wortel die wanhoop en hopeloosheid betekent.

Wie kwam uit Babylon: Het staat in het meervoud, dus het verwijst naar al deze individuen als afkomstig uit het oude Babylon.

Opmerking: dit vers spreekt over vier mannen. Wat deze mannen gaan doen zal wereldwijde implicaties hebben - we gaan zien dat ze de vestiging van het koninkrijk tot stand brengen.

Vers 11: *"En u zult zilver en goud nemen en kronen maken, en u zult ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, plaatsen."*

Nemen: Zacharia kreeg het bevel om van de ballingen te nemen, in vers 10 en we leren in dit vers wat hij van hen moest nemen, zilver en goud.

Zilver en goud: ze hebben twee doelen:

1. Goed doel - voor de bouw van de tempelvaten om de Levende G-d te aanbidden (en dat is het doel voor hen in deze passage)
2. Kwaadaardige doeleinden – afgoderij – het maken van verboden beelden en afbeeldingen

Kronen: Deze hebben een koninklijk/koninkrijks-doel.

Jozua: Dit is dezelfde hogepriester waarover we in hoofdstuk 3 lezen. Zijn naam betekent redding en hij personifieert een latere Yeshua (Jezus van Nazareth) die dat Koninkrijk gaat vestigen. Wat 2500 jaar geleden plaatsvond is een bevestiging van wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren, wanneer Messias Yeshua terugkeert en Zijn Koninkrijk vestigt.

Jozadak: Betekent 'De rechtvaardige H-r'

Hogepriester: Het herinnert ons aan het verzoeningswerk van de Messias. Yeshua heeft dit al gedaan – bij Zijn eerste komst.

Vers 12: *"En u zult tot hem (Y'hoshua/Jozua) zeggen: 'Zo zegt de H-r van de Legermachten, zeggende: Zie deze man, de Spuit is Zijn naam, en onder Hem zal Hij vertakken, en Hij zal bouwen het heiligdom van de H-R.'"*

Deze man: Yeshua

Spruit/rank: Op veel plaatsen, profetisch (bijv. Jeremia 23v5-6), wordt de Messias de Spruit genoemd. G-d sloot een verbond met David over zijn zoon (de spruit) die de Messias zou zijn.

Onder Hem: Onder Zijn gezag

Heiligdom: Tempel – in termen van het Nieuwe Verbond is dit het lichaam van de Messias (gelovigen – jij en ik)

Opmerking: het jodendom zegt over het algemeen dat het bouwen van de tempel vandaag niet relevant is totdat de Messias komt. Ze geloven dat de Messias komt om de tempel te bouwen. Deze passage van de Schrift heeft het echter niet over de fysieke tempel, die in Jeruzalem zal staan, maar over een geestelijke tempel (1 Petrus 2v1-5 – Het eerste werk van de Messias, dwz Hogepriester, zorgde ervoor dat we vervuld werden met de Heilige Geest, zodat we Zijn Heerlijkheid zouden kunnen manifesteren, levende stenen in een geestelijke tempel).

Vers 13: *“Hij zal het huis van de H-r bouwen en Hij zal met heerlijkheid bekleed zijn en Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. En er zal een priester op Zijn troon zijn en de raad des vredes zal tussen hen zijn.”*

Een priester op Zijn troon: Ezechiël 40 spreekt van het Duizendjarige Koninkrijk. (Zie Ezechiël 43v6-7) In de dagen van de Messias zal er een volmaakte eenheid zijn tussen het priesterschap en de Koning.

Vers 14: *“En de kroon zal zijn voor Helem, Tobia, Jedaja en Hen, de zoon van Zefanja, tot een gedenkteken in het heiligdom van de H-r.”*

Opmerking: Er zijn twee naamsveranderingen in dit vers (zie vers 10). Het koninkrijk onder leiding van mensen, bracht wanhoop en hopeloosheid teweeg, omdat het allemaal gebaseerd was op het perspectief van de wereld in plaats van het perspectief van G-d.

Helem: Betekent 'De droom van G'd'. (Zijn doel, Zijn visie)

Hen: De naam voor 'genade'

Opmerking: Aan het einde is er door de Messias een verandering van wanhoop en hopeloosheid naar de genade van G-d; die de vervulling van Zijn Koninkrijk zal bewerkstelligen.

Een gedenkteken: Al deze dingen moeten ons vertellen en ons eraan herinneren wat er in de laatste dagen gaat gebeuren.

Vers 15: *“En degenen van verre zullen komen en zij zullen het heiligdom van de H-r bouwen. En u zult weten dat de H-r van de Legermachten mij naar u heeft gezonden. En dat zal het ook zijn, als u ijverig luistert naar de stem van de H-R, uw G-d.”*

Opmerking: dit vers gaat over de feitelijke bouw van de fysieke tempel, de derde tempel die in Jeruzalem zal komen.

Degenen van ver: degenen die uit ballingschap komen.

Luister aandachtig: Besteed aandacht aan deze profetieën als je de vervulling wilt zien en deel wilt uitmaken van dat Koninkrijk van vrede, gerechtigheid en gerechtigheid - waar de glorie van G-d wordt gemanifesteerd.

Hoofdstuk 7

Opmerking: Een leider zou van G-d moeten horen en de mensen vertellen wat G-d zegt. Soms is dat echter niet de realiteit en zijn het de mensen die naar G-d luisteren en de leiding vertellen wat G-d zegt. Dat is precies wat we zien gebeuren in het zevende hoofdstuk van deze profetie.

Vers 1: *"Het gebeurde in het vierde jaar van Darius, de koning, dat het Woord van de H-r tot Zacharia kwam, op de vierde dag van de negende maand van Kislev."*

Het vierde jaar van Darius: Dit is twee jaar nadat Zacharia voor het eerst begon te profeteren. In profetie zien we vaak het getal vier verschijnen en weer verschijnen. Het getal vier heeft betrekking op de wereld en deze profetie (betreffende de vestiging van het Koninkrijk) heeft gevolgen voor de hele wereld.

Negende: Het getal negen heeft te maken met werk of een gebeurtenis.

Vers 2: *"Bethel stuurde Sarezzer en Regum-Melech en zijn volk om het aangezicht van G-d te smeken."*

Bethel was een stad niet ver van Jeruzalem. Hier vond een belangrijk visioen plaats (Genesis 28v1122) over de eenheid tussen G-d en mens; dat is waar Jacobs ladder over sprak - de middelen die G-d zou verschaffen om toegang te krijgen tot de G-d van de hemel. Dit deed Hij door het werk van de Messias (Johannes 1v51).

Sarezzer en Regum-Melech: Deze mannen zijn leiders.

Smee het aangezicht van G-d: Ze gingen naar Jeruzalem om het uit te roepen tot de G-d van Israël.

Vers 3: *"Zeggende tot de priesters die bij de tempel van de H-r van de Legermachten zijn en tot de profeten: 'Moet ik (jullie) in de vijfde maand blijven vasten, net zoals in voorgaande jaren?'"*

Vijfde maand: De Hebreeuwse maand Av; Jeruzalem en de tempel werden beide in deze maand verwoest.

Meerdere jaren: Tijdens de zeventig jaar ballingschap in Babylon hebben de wijzen van weleer een speciale dag van rouw en vasten ingesteld - de negende dag van Av. Ze bevelen het volk om

te naderen tot G-d en voorbede te doen. Om Hem om vergeving te vragen en Hem te smeken Zijn verbondsvolk terug in het land te vestigen, zodat ze de tempel konden herbouwen - in het licht van Zijn belofte aangaande een Koninkrijk.

Opmerking: De zeventig jaar zijn nu voorbij en de mensen zijn terug in het land. De leiders zijn echter niet gericht op de herbouw van de tempel en evenmin zijn ze bezorgd over de vervulling van de profetie.

De mensen van Bethel vragen de leiders of ze nog steeds moeten blijven vasten (in deze vijfde maand) en of ze nog steeds moeten bemiddelen om G'D te vragen om de vervulling van Zijn beloften te bewerkstelligen - wat Hij had gezegd, dat Hij zou doen, omdat het Koninkrijk nog niet was opgericht.

Vers 4: *"En het geschiedde dat het Woord van de H-r van de Legermachten tot mij kwam."*

Vers 5: *"Zeggen: 'Spreek tot alle mensen van het land en tot de priesters, zeggende: Toen u zeventig jaar vastte en klaagde in de vijfde maand en in de zevende maand, hebt u dan voor Mij gevast?'"*

Spreek tot het hele volk: Deze paar mannen van Bethel namen het op zich om met de leiders te spreken; wat gevolgen zal hebben voor het hele volk Israël.

Vijfde maand en op de zevende maand: G-d vraagt de mensen of ze op de juiste manier hebben gevast en geklaagd - niet alleen op de vijfde maand (van Av) maar ook op de zevende maand. Dit vasten in de zevende maand is niet het vasten van Jom Kippour (Grote verzoendag) maar is een vasten dat Tzom Gedaliah wordt genoemd. Gedaliah was de leider/gouverneur van Jeruzalem aan het begin van de Babylonische ballingschap. Joodse individuen kwamen tegen hem in opstand en brachten hem ter dood en veroorzaakten grote schade aan de inwoners van Jeruzalem. De wijzen hebben vanwege deze daad ook (volgens de Schrift) een vasten ingesteld in de zevende maand om deze opstand tegen een leider van Jeruzalem en alle ontberingen die daarna kwamen te gedenken.

Vast voor mij: wat betekent dat zij vastten tot de H-R.

Vers 6: *"En wanneer u at of dronk, heb je voor Mij gedaan?"*

Zullen eten en je zult drinken: Dit is een Bijbels gebod - Deuteronomium 8v10. Als we gegeten hebben en tevreden zijn, zou onze reactie moeten zijn om G-d te zegenen. Omgekeerd, als we niet eten of drinken, zou onze reactie hetzelfde moeten zijn: om G-d te zegenen.

Vers 7: *"Voorzeker, deze dingen die de H-R tot het hele volk riep, door middel van de vroegere profeten, in de tijd dat Jeruzalem in vrede en veiligheid leefden en de steden om haar heen in rust leefden - ook de steden van de Negev , en ook de plaatsen langs de Middellandse Zeekust."*

Negev: Het zuidelijke deel van Israël.

Opmerking: G-d was trouw en bracht onder het leiderschap van David (en de koningen daarna) veiligheid in het hele land. Ze veroverden de Filistijnen en ze hadden vrede in het land. De vraag moet echter worden gesteld: Toen er vrede in het land was, waren de mensen toen bezorgd over de vervulling van G-ds plan? Hij gaf vrede om gerechtigheid in het land te brengen en daardoor uiteindelijk Zijn Koninkrijk tot stand te brengen. Waren de mensen daar mee bezig? Het antwoord was "nee". Ze ontvingen al die goede dingen, maar ze gebruikten ze niet om de doeleinden van de H-r te vervullen. Ze bleven op hun eigen manier denken en vervielen in afgoderij. Zacharia vraagt de mensen om te veranderen, om een ander perspectief te hebben.

Vers 8: *"Verder kwam het Woord van de H-r tot Zacharia, zeggende:*

Vers 9: *"Zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Votrek gerechtigheid en waarheid, evenals vergeving (genade) en barmhartigheid - een ieder aan zijn naaste (broeder).'"*

Opmerking: G-d heeft voorzien in veiligheid, zekerheid, vrede en middelen, zodat ze in staat zouden zijn om rechtvaardig te leven. Als ze zouden gaan leven volgens het Woord van G'd, zouden ze dat licht voor de naties worden. Helaas leefden de mensen niet zo; ze waren ver verwijderd van de dingen van G-d en dat is waar Zacharia over sprak.

Vers 10: *"En verdruk de weduwe, de wees, de vreemdeling en de arme niet. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen u naaste."*

De weduwe, de wees, de vreemdeling en de arme: we exploiteren en onderdrukken anderen niet voor ons welzijn. De manier waarop we de minste van onze broeders behandelen, zal de onthulling zijn van de aard en het karakter van onze samenleving. Als we niet omgaan met de minste van onze broeders in overeenstemming met de waarheid van G-d (rechtvaardig, barmhartig, liefdevol, hen gemakkelijk vergevend), dan kan het Koninkrijk niet worden gevestigd.

Vers 11: *"Maar ze weigerden te luisteren, en ze gaven (aan de H-R) een opstandige schouder en stopten hun oren toe om niet te horen."*

Weigerde te luisteren: De mensen bevonden zich niet in duisternis, in de tijd van Zacharia, en ze waren zich bewust van wat G-d van hen verwachtte. Het probleem was dat ze gewoon het Woord van G-d afwezen/ afkeurden/ verwaarlozen/ niet op waarde schatte.

Opstandige schouder: Ze keerden hun schouders van G-d af in weerwil. Deze zin (en zijn vertakkingen) komt voor in het boek Deuteronomium 21v18-21 afkomstig van jonge opstandige man; iemand die niet naar instructie wil luisteren, iemand die zich niet laat beïnvloeden door discipline, iemand die vastbesloten is zijn eigen wil te doen - ongeacht de feedback of

commentaar die ze van anderen kregen. Zo gedroegen de mensen zich. Dit soort rebellie leidt tot oordeel en dood.

Deze mensen hebben zeventig jaar in ballingschap doorgebracht en zijn net teruggekeerd. Ze gingen door waarschijnlijk de moeilijkste tijd van de geschiedenis van Israël, vanuit een spiritueel perspectief (getuige van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel die verbrand werd) en G-d was trouw geweest. Hij reageerde, volgens Zijn profetische waarheid, door de mensen na 70 jaar terug te brengen naar het land. Hij had hun een tweede kans gegeven om in heiligheid voor G-d te leven. Opnieuw ontvangen ze al het goede van G-d - Zijn genade en vergeving - maar laten dit gedrag niet aan anderen zien. Ze exploiteren nog steeds de goedheid van G-d voor hun eigen doeleinden.

Stopten hun oren toe: ze willen niet luisteren.

Vers 12: *“En hun hart stopte met het horen van de instructies (de Thora) en de dingen die de H-r van de Legermachten zond door Zijn Geest in de handen van de vroegere profeten. En er kwam een grote boosheid (oordeel) van de H-r van de Legermachten.”*

Harten: Synoniem met denken (Spreuken 23v7) Ze zijn zelfs niet bereid om enige overweging, enige gedachte, te geven aan G-d's perspectief of wat Hij met hen wil delen. Hoe snel vergaten ze G-d's discipline, van 70 jaar eerder.

Vers 13: *“En het zal gebeuren, zoals Ik riep en zij niet luisterden, zo zullen zij roepen en zal Ik niet luisteren, zegt de H-r van de Legermachten.”*

Zegt de H-r van de Legermachten: Dit kan worden opgevat als een verbond of een belofte van G-d. G-d belooft goede dingen die Hij wil doen, maar ze zijn voorwaardelijk. Als we niet reageren, luisteren of ons onderwerpen, dan zullen de tegenbeloften van kracht worden - en dat is dat G-d niet zal luisteren en zal zwijgen.

Opmerking: na de Babylonische ballingschap waren de mensen bijna 600 jaar terug in het land, voordat ze weer in ballingschap werden gestuurd (een ballingschap die bijna 2000 jaar heeft geduurd). Het volk had niet moeten ophouden met vasten, omdat het Koninkrijk nog niet was opgericht. Tegenwoordig is een grote meerderheid van de mensen teruggekeerd naar het land als een vervulling van de belofte, maar de ballingschap zelfs is nog niet voorbij - er is geen tempel in Jeruzalem en de Messias regeert niet vanuit die tempel.

Vers 14: *“Ik zal alle volken (heidenen) tegen hen laten woeden, volken die zij niet hebben gekend. Het land zal woest worden, en niemand zal heen en weer gaan. Zij zullen van een begerlijk land een woestijn maken.”*

Woede: Het woord dat hier wordt gebruikt, is een woord dat wordt gebruikt voor een orkaan of voor een vreselijke storm. Als de mensen de boodschap van G-d niet zouden leren van de

eerste ballingschap, zou G-d hen weer in ballingschap brengen, maar deze ballingschap zou zelfs langer duren dan de eerste en de mensen zouden over de naties worden verspreid.

Velen denken dat de Holocaust het hoogtepunt van deze woede was, maar in werkelijkheid zal de volledige last van deze straf, en het laagste punt in de geschiedenis van Israël, aan het einde van het tijdperk zijn.

Die ze niet hebben gekend: Israël ging naar naties waarvan Israël niet eens wist dat ze tegen hen zouden zijn in de laatste dagen.

Maak van een begerlijk land een woestijn: G-d vervulde dat, te beginnen met de vernietiging van de Tweede Tempel. De grond veranderde. Mark Twain ging naar Israël en hij keek en zei: Waarom zou iemand dit land willen hebben? Het was dor, het was onvruchtbaar, maar vandaag zien we iets anders gebeuren - we zien (zoals Jesaja beloofde) dat de woestijn zou bloeien. G-d toont zijn trouw, maar de vraag is deze: gaan de mensen reageren? G-d is trouw aan discipline, maar Hij is ook trouw aan herstel.

Hoofdstuk 8

Vers 1: *"Het woord van de H-r van de Legermachten kwam tot mij, zeggende:"*

H-r van de Legermachten: Dit was de favoriete manier voor de profeten om naar G-d te verwijzen - de H-r van de Legermachten (legers). Het is een term die zowel spreekt over Zijn macht om te oordelen als over Zijn macht om de vervulling van Zijn beloften tot stand te brengen. In dit hoofdstuk wordt deze naam van G-d keer op keer benadrukt.

Vers 2: *"Zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Ik ben ijverig geweest voor Sion. Met grote ijver en met grote boosheid ben ik ijverig voor haar geweest.'"*

Ijverig: De vestiging van het Koninkrijk zal tot stand komen vanwege G-d's ijver voor Zijn Woord.

Sion: Sion is een andere term voor Jeruzalem – maar niet een term die verwijst naar het Jeruzalem van vandaag. Het verwijst naar Jeruzalem in haar verlossende of laatste staat.

Grote ijver en ... grote woede: G-d houdt van Zijn Koninkrijk en de vestiging ervan op aarde, Hij houdt er zoveel van dat Hij ijverig zal zijn om het tot stand te brengen. Er zal een grote uitstorting van Zijn toorn zijn wanneer Hij het tot stand brengt.

Vers 3: *"Want zo zegt de H-R: 'Ik ben teruggekeerd naar Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal een Stad van Waarheid worden genoemd, en de berg van de H-r van de Legermachten zal een Heilige Berg worden genoemd.'"*

Ik ben teruggekeerd naar Sion: dit is profetisch; G-d zal terugkeren naar Sion.

Opmerking: We zien een inherente relatie tussen G-d's aanwezigheid en het tot uiting komen/zichtbaar worden van Zijn waarheid. Als gelovigen hebben we de evangelieboodschap van Messias Yeshua door geloof ontvangen, waarbij de Messias belooft dat de Heilige Geest dan in ons woont; Het bewijs dat de Heilige Geest in ons woont, is dat we volgens de Bijbelse waarheid leven. Als die waarheid niet in ons leven aanwezig is, zou het onterecht zijn om te zeggen dat we van G-d houden en een verbondsrelatie met Hem hebben.

Berg: spreekt profetisch over een regering/een zetel van gezag/een rijk. G-d zal ervoor zorgen dat er een heilige regering komt.

Opmerking: Er is een inherente relatie tussen waarheid en heiligheid.

Vers 4: *"Zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Ook oudere mensen, mannen en vrouwen, zullen in de straten van Jeruzalem wonen. Een ieder leunend op de staf in zijn hand vanwege een overvloed van dagen (hoge leeftijd).'"*

Ouderen: Ouderdom wordt Bijbels gezien als een zegen (Exodus 20v12, Efeziërs 6v2-3).

Opmerking: G-d gaat Zijn koninkrijk vestigen met het doel om te zegenen.

Vers 5: *"De straten van die stad zullen ook vol zijn met jonge jongens en meisjes die in haar straten spelen."*

Jonge jongens en jonge meisjes die in haar straten spelen: Kinderen die op straat spelen, heeft te maken met veiligheid. G-d's Koninkrijk gaat mensen zowel zegen als zekerheid geven.

Vers 6: *"Zo zegt de H-r van de Legermachten: Het zal wonderbaarlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Ook in Mijn ogen zal het wonderbaarlijk zijn, zegt de H-r van de Legermachten."*

Het overblijfsel: Geloof is het kenmerk tussen het overblijfsel van Israël van de rest van Israël. Het overblijfsel zal de vervulling van G-d's verbond zien (Zijn zegeningen, vrede, veiligheid enz.) en het zal wonderbaarlijk zijn in hun ogen.

In Mijn ogen zal het wonderbaarlijk zijn: Als G-d het Koninkrijk ziet als prachtig, bekleed met grote heerlijkheid en glorie, hoe adembenemend zal het dan voor ons zijn.

Vers 7: *"Want zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Zie, ik red Mijn volk uit het land van het Oosten en uit het land van het Westen.'"*

Ik red Mijn volk: het onverloste Israël zal verlost worden.

Let op: als we lezen over noord/zuid of oost/west, dan hebben we het over de hele wereld. Het land Israël is de sleutel tot het profetische plan van G-d om Zijn Koninkrijk te vestigen.

G-d gaat het Joodse volk van over de hele wereld terugbrengen naar het land Israël. Hij gaat ze terugnemen met het doel van redding - zodat ze tot geloof kunnen komen als ze eenmaal terug zijn in het Land van Israël.

Vers 8: *"Ik zal ze brengen, en ze zullen in het midden van Jeruzalem wonen. Zij zullen voor Mij zijn voor een volk en Ik zal voor hen hun G-d zijn, in waarheid en in gerechtigheid."*

Jeruzalem: Het doel van Jeruzalem is in de eerste plaats dat het moet worden opgevat als een plaats van de tempel en van aanbidding.

Zij zullen voor Mij zijn voor een volk en Ik zal voor hen zijn voor G-d: Hier hebben we de definitie van verlossing.

Waarheid en gerechtigheid: de uitkomst/vrucht van verlossing.

Vers 9: *"Want zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Maak uw hand sterk, u die in deze dagen de woorden uit de mond van deze profeten hebt gehoord, die er waren in de dag dat de tempel van de H-r van de Legermachten werd gegrondvest en het heiligdom herbouwden.'"*

Maak je hand sterk: Een Hebreeuws idioom dat betekent: Wees niet ontmoedigd, ga door in de doeleinden van G-d, wees toegewijd.

Horen in deze dagen: Betekenis: Wees toegewijd aan wat de profeten openbaren. Wees niet ontmoedigd als dingen niet onmiddellijk worden vervuld. Hij roept de mensen op om geloof te hebben.

Heiligdom dat herbouwd moet worden: De vervulling van de herbouw van de tweede Tempel verzekert ons dat G-d de derde tempel gaat vestigen - de Koninkrijkstempel in het duizendjarige Koninkrijk.

Vers 10: *"Want vóór die dagen was er geen loon voor de mensen en was er geen loon voor de dieren. Voor degene die uitging en voor degene die terug kwam was er geen vrede, vanwege de vijand. Ik zal een ieder tegen zijn naaste opzetten."*

Voor die dagen: Voor het koninkrijk.

Lonen ... waren niet: wat betekent dat er onrecht in het land was. Mensen sloten een overeenkomst, maar ontvingen de uitkomst van de overeenkomst niet, omdat mensen niet loyaal of eerlijk waren.

Eén ging uit en één kwam terug: een idioom voor oorlog.

Ieder mens tegen zijn naaste: G-d zal een tijd van verdeeldheid, conflict, verdeeldheid tussen volkeren en naties toestaan. Dit gaat zijn hoogtepunt bereiken vlak voor het einde/de laatste dagen.

Vers 11: *"Het zal niet meer zijn als vroeger, maar ik zal een overblijfsel van dit volk voortbrengen", zegt de H-r van de Legermachten."*

Overblijfsel: Er zal een overblijfsel zijn dat overleeft.

Vers 12: *"Vanwege het zaad van vrede zal de wijnstok zijn vrucht geven en het land zal zijn opbrengst geven en ook de hemelen zullen hun dauw geven en Ik zal het overblijfsel van dit volk alles erfelijk doen bezitten."*

Dit alles: G-d gaat al Zijn verbondsbeloften vervullen - niet alleen aan het Joodse volk, maar ook aan de heidenen.

Vers 13: *"Het zal zijn zoals u vervloekt was onder de heidenen, o huis van Juda en huis van Israël, zo zal Ik u redden en u zult gezegend worden. Wees niet bang, maar laat je handen sterk zijn."*

Opmerking: In de laatste dagen zal G-d Israël nemen en haar tot een zegen voor de naties maken. Ook al zal er nog een grote tijd van vervolging en ontbering komen, Hij moedigt het overblijfsel aan om trouw en toegewijd te zijn, om niet teleurgesteld of ontmoedigd te zijn.

Vers 14: *"Want zo zegt de H-r van de Legermachten: 'Net zoals Ik kwaad voor u had gepland, zo heb Ik het tot stand gebracht toen uw voorvaderen Mij boos maakten', aldus zegt de H-r van de Legermachten, 'En Ik werd niet getroost .'"*

Kwaad: Wanneer we G'd ongehoorzaam zijn in plaats van Zijn goed te ontvangen, zullen we het tegenovergestelde van Zijn wil ontvangen. Kwaad betekent eenvoudig het tegenovergestelde van wat G-d wil.

Gepland: besloten (vastbesloten) of het smeden van plannen.

Ik was niet getroost: de mensen waren iets meer dan 400 jaar in Egypte. De huidige ballingschap is bijna 2000 jaar geweest.

Vers 15: *"Zo zal Ik terugkeren en Ik zal in die dagen goed doen aan Jeruzalem en het huis van Juda: vrees niet."*

In die dagen: In de tijd van verlossing

Wees niet bang: een ander idioom dat betekent dat ze aangemoedigd moeten worden en trouw moeten wandelen met G-d, die zal vervullen wat Hij heeft beloofd.

Vers 16: *"Want deze dingen moet je doen: Spreek de waarheid, een ieder tot zijn naaste. Laat waarheid en gerechtigheid en vrede aan uw poorten worden uitgevoerd."*

Waarheid: Waarheid is de basis voor alles wat G-d gaat doen.

Poorten: Plaatsen waar vonnissen werden uitgesproken, de rechtbanken van nu.

Vers 17: *“Iedereen mag niet in zijn hart kwaad bedenken tegen zijn naaste. Heb de valse eed niet lief. Dit zijn de dingen die ik haat”, zegt de H-r.’*

Vers 18: *“Het woord van de H-r van de Legermachten kwam tot mij”,
Voor mij: Zacharia*

Vers 19: *“Zo zegt de H-r van de Legermachten: ‘Het vasten van de vierde maand, het vasten van de vijfde maand, het vasten van de zevende maand en het vasten van de tiende maand zullen voor het huis van Juda zijn tot vreugde en tot blijdschap, en tot vreugdevolle feestdagen. Heb de waarheid en de vrede lief.’”*

Vasten van de vierde maand: dit herdenkt een tijd waarin de stad Jeruzalem werd opgebroken (Jer 52v6-11).

Het vasten van de vijfde maand: Herdenkt de verwoesting van de tempel. (Jer 52v12-13)

Vasten van de zevende maand: Tzom Gedalia – Herdenkt de moord op de rechtvaardige gouverneur – Gedalia (Jer 40v8-, hoofdstuk 41)

Het vasten van de tiende maand: Herdenkt hoe de koning van Babylon zich keerde tegen Jeruzalem (Ezechiël 24v1-2)

Opmerking: al deze vastendagen hebben te maken met de Babylonische ballingschap, die werd gezien als de slechtste tijd voor het Joodse volk. Leggen we deze Bijbelse vastendagen opzij om te bidden en G-d te vragen om Zijn verbondsbeloften en Koninkrijks-doeleinden, zelfs tijdens ons leven?

Huis van Juda: Juda verwijst naar mensen die prijzen.

Vers 20: *“Zo zegt de H-r van de Legermachten: ‘Dan zal het volk terugkeren en in vele steden wonen.’”*

Vers 21: *“Ze zullen wonen en samen leven en tegen elkaar zeggen: ‘Laten we voorbede gaan doen voor het aangezicht van de H-r, om de H-r van de Legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan.’”*

Vers 22: *“En vele volkeren en sterke naties zullen de H-r van de Legermachten in Jeruzalem zoeken, zij zullen bidden/smeken voor het aangezicht van de H-r.”*

**add: smeken: iemand dringend en vurig vragen om iets te doen*

Opmerking: In de laatste dagen zal G-d Zijn verbond met Zijn volk, Zijn natuurlijke volk, herstellen. Ze zullen tot geloof komen en ze zullen gebruikt worden als een grote bron van evangelisatie. Als resultaat zullen veel mensen en naties het aangezicht van G-d zoeken.

Vers 23: "Zo zegt de H-r van de Legermachten: 'In die dagen zullen er tien mensen zijn, uit alle talen van de naties en zij zullen de hoek van het kleed van een Jood grijpen. En ze zullen zeggen: 'We zullen met je meegaan, omdat we hebben gehoord dat G-d met je is.'"

Tien: Tien is het getal dat van voltooiing spreekt.

Kledingstuk: De gebedssjaal

Wij gaan met je mee: in de laatste dagen gaat G-d het Joodse volk gebruiken als een grote bron van evangelisatie – waardoor veel van de heidenen tot geloof komen.

Hoofdstuk 9

Vers 1: "Een zware last, het Woord van de H-r in het land Hadrak, en Damascus is zijn rustplaats. Want voor de H-R is het oog van de mens en alle stammen van Israël."

Een zware last: Er is een verandering in de manier waarop dit gedeelte is geschreven. In plaats van een droom of een visioen krijgt Zacharias een last of een zwaar gewicht. Er wordt een last op iemand gelegd om hem naar beneden te halen. Deze last is niet noodzakelijk voor hun vernietiging (hoewel het dat eindresultaat kan hebben), maar het brengt hen omlaag op een manier die hen nederig maakt en ervoor zorgt dat ze, hopelijk, berouw tonen en gaan zien vanuit het perspectief van G-d.

Land van Hadrak: De meeste geleerden begrijpen dat dit land in het noordelijke deel van het Midden-Oosten ligt - tegenwoordig Syrië genoemd. Hadrak bestaat uit twee Hebreeuwse woorden. Het ene woord betekent 'scherp' en het andere woord betekent 'zacht'. Rashi, een beroemde rabbijnse commentator, heeft dit woord in verband gebracht met de twee naturen van de Messias. Hij kan heel zachtaardig, gemakkelijk in de omgang, vergevingsgezind, liefdevol enz. zijn, maar Hij kan ook heel scherp, oordelend, destructief enz. zijn. De aard die we zien/ervaren is afhankelijk van wat we doen met de waarheid van G-d.

Damascus: Damascus is een stad in Syrië.

Rustplaats: Deze last zal op Damascus rusten. G-d gaat oordelen over het noordelijke deel van het Midden-Oosten - Syrië zal een sleutellocatie zijn voor het verzamelen van die naties die in de laatste dagen tegen Israël zullen optrekken.

Want aan de H-r: Het doel van deze last/het oordeel die op deze locatie in het Midden-Oosten zal worden geplaatst, is dat het de aandacht van Israël en de hele mensheid zal trekken. Dit is een oproep aan mensen om zich te bekeren en gehoor te geven aan het Woord van de H-R.

Vers 2: "En ook Hamath zal in haar landpale zijn, Tyrus en Sidon, want zij is zeer wijs."

Hamath: In de uitlopers van de Golanhoogte - tussen Jordanië en Syrië vandaag (zeer dicht bij de Zee van Galilea) gaat G-d toevoegen aan de natie Israël.

Tyrus en Sidon: twee steden in Libanon

Ze is heel wijs: deze uitdrukking heeft te maken met een roep. Zullen deze steden wijs zijn en correct reageren op G-d? Het lijkt erop dat Sidon verstandig reageert, aangezien er geen ramp voor haar was voorspeld.

Vers 3: *"En Tyrus zal voor zichzelf een vesting bouwen, en zilver als stof en het fijnste goud als het plaveisel van straten zal zij verzamelen."*

Tyrus zal een bolwerk voor zichzelf bouwen: Tyrus komt in opstand tegen G-d en gaat haar rijkdom gebruiken om voor zichzelf een schuilplaats te bouwen tegen deze last (oordeel) van G-d. Ze willen zich niet bekeren en doen waartoe G-d haar heeft geroepen.

Vers 4: *"Want zie, de H-r zal ze allebei erven. Want Hij zal met de zee haar kracht treffen, en zij zal met vuur worden verslonden."*

Slaan met de zee: het beeld hier spreekt over een soort tsunami die de rijkdom of macht vernietigt - snel en onverwacht.

Verslonden met vuur: G-d zal haar niet met water vernietigen, maar Hij zal in de laatste dagen vuur gebruiken.

Vers 5: *"Ashkelon zal het zien en bang worden, Gaza zal enorm geschokt zijn en Ekron zal beschaamd worden in het kijken. De koning zal uit Gaza omkomen, en Ashkelon zal niet worden bewoond."*

Ashkelon: Een stad vandaag - langs de Middellandse Zeekust, recht boven Gaza.

Opmerking: G-d legt dit oordeel/deze last op deze Filistijnse steden (de vijanden van Israël) om de wereld tot bekering te roepen, om G-ds waarheid en Zijn perspectief vast te grijpen/houden.

King zal omkomen: dit kan een persoon betekenen of het kan ook gaan over de heerschappij van Gaza. Gaza was de belangrijkste Filistijnse stad.

Vers 6: *"Een vreemdeling zal in Asdod wonen en Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien."*

Vreemdeling: De rabbijnse commentatoren van weleer zeggen dat de vreemdeling in deze Filistijnse stad Israël zal zijn. We zien een voorproefje van G'ds trouw. Tegenwoordig is Ashdod de vijfde grootste stad van Israël, en het is een stad die alleen door Joodse mensen wordt bewoond. Dit zou ons moeten aanmoedigen, dat de volledige vervulling slechts een kwestie van tijd is en voltooid gaat worden.

Filistijnen: De hedendaagse Palestijnen. G-d gaat ze van het land afsnijden.

Vers 7: *“Ik (G-d) zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, en zijn gruwel tussen zijn tanden vandaan. Degenen die overblijven zullen voor onze G-d zijn. En er zal overwinning zijn in Juda en Ekron als de Jebusieten.”*

Bloed ... gruwel: Afgoderij (offers aan afgoden) zal worden verwijderd/beëindigd.

Degenen die overblijven: er zal een overblijfsel zijn van de Palestijnen, evenals de andere naties die in het land woonden en zich bezighielden met afgoderij.

Zal voor onze G-d zijn: Degenen die niet afgesneden zijn (het overblijfsel van deze naties) zullen getransformeerd worden en zullen zich bekeren.

Een overwinnaar in Juda: Sommigen zeggen dat dit een verwijzing is naar de Messias.

Ekron: Deze stad is waarschijnlijk de meest onbeduidende van de vijf Filistijnse steden.

Zoals de Jebusieten: De implicatie hiervan is dat Ekron als Jeruzalem zal worden. Het wordt een plaats waar heiligheid en gerechtigheid woont.

Vers 8: *“En Ik zal Mij als een wacht rondom Mijn huis legeren en geen leger zal heen en weer trekken en er zal geen onderdrukker meer zijn (die naar hen overgaat). Ik heb gezien met Mijn eigen ogen.”*

Mijn huis: Tempel; G-d gaat Zijn huis bewonen.

Geen leger zal heen en weer gaan: er zal stabiliteit zijn.

Onderdrukker: Tyrant - iemand die kwelling of lijden veroorzaakt. Ze zullen worden uitgewist vanwege de oprichting van G-d's Koninkrijk

Ik heb gezien: Het boek Exodus spreekt over het zwijgen van G-d gedurende vele honderden jaren. Na die tijd zag G-d en antwoordde Hij (Exodus 2v25). Dat is waar deze passage op doelt.

Vers 9: *“Verblijd u zeer, o, dochter van Sion, en roep een luid gejuich, o, dochter van Jeruzalem! Zie uw Koning Hij komt tot u - rechtvaardig en vol van redding. Lijdend (arm) en rijdend op een ezel, zelfs op het veulen, de zoon van een vrouwelijke ezel.”*

Zion ... Jeruzalem: Dit vers spreekt over een Koninkrijks-volk dat Koninkrijks-hoop heeft omdat ze in de komst van de Messias geloven.

Opmerking: we moeten begrijpen dat er twee afbeeldingen van de Messias zijn en niet twee Messiassen (twee verschillende mannen) - zoals het jodendom leert.

Wij geloven dat er één Zoon van G-d is die volledig Goddelijk is en volledig menselijk is. Hij zal op twee verschillende tijden komen om het verlossingswerk te voltooien. De eerste keer dat Hij naar de aarde kwam, deed Hij dat voor de betaling van verlossing (dat wil zeggen voor de vergeving van zonden), maar wanneer Hij voor de tweede keer terugkeert, zal het zijn om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid te vestigen.

Zie uw Koning Hij komt tot u - rechtvaardig en vol van redding: Dit is hoe ze verwachtten dat de Messias zou komen.

Bedroefd: Dit deel van de profetie vertelt ons echter ook dat Hij gekweld/arm/nederig was. De rabbi's interpreteren dit als een andere Messias die op een heel andere manier zal komen. Openbaring 19v11 laat ons de Messias zien die op een groot wit paard komt (wanneer Hij terugkeert), maar de eerste keer toen Hij niet op dat grote witte paard kwam (wat de mensen verwachtten), kwam Hij op een nederige manier - rijdend op het veulen van een ezel (Mattheüs 21v1-11). Hij ging op deze manier Jeruzalem binnen met het doel om voor ons te lijden - sterven aan het kruis. Deze profetie werd vervuld bij de eerste komst van de Messias.

Vers 10: *"En Ik zal de strijdswagen uit Efraïm uitroeien en het paard uit Jeruzalem en de oorlogsboog zal afgesneden worden. En Hij zal vrede spreken tot de naties en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier tot aan de uiteinden van de aarde."*

Afgesneden: de Messias gaat het verlossingswerk doen en Hij gaat een Koninkrijk stichten zonder oorlogswapens.

Hij zal vrede spreken: De eerste keer dat de Messias kwam, sprak Hij eenvoudig vrede tot de naties (Israël inbegrepen in die naties) - Hij bood ons ALLEN Zijn evangelieboodschap aan (Johannes 3v17-21).

Rivier: De rivier de Eufraat

Tot aan de uiteinden van de aarde: dat evangelie is voor iedereen beschikbaar.

Vers 11: *"Ook u hebt dit bloed van het verbond, Ik zal uw gevangenen laten ophalen uit de put zonder water."*

Bloed van het verbond: Er is een groot voordeel om in een verbondsrelatie met G-d te zijn, door het werk van de Messias - dat is het belangrijkste dat we nodig hebben in ons leven.

Ophalen: Zorg voor opvang voor de gevangenen.

De put zonder water: Dit is wat er met Jeremia gebeurde. Dit was een veel voorkomende straf: mensen in een gat stoppen en ze daar gewoon voor een langere periode laten. Degenen die een verbondsrelatie met de Messias hebben, weten dat, hoewel ze in deze wereld worden vervolgd, er een einde zal komen aan de vervolging (zie ook Johannes 4v10-14)

Vers 12: *"Keer terug naar de sterke plaats, O, gevangenen van hoop, ook vandaag zal Ik dubbel verkondigen: 'Ik kom bij je terug'."*

De sterke plaats: de meeste geleerden zien het als een verwijzing naar de Messias. Hij is die plaats van veiligheid, dus keer terug naar Hem.

Gevangenen van hoop: Vanwege de hoop die ze hebben in de beloften van G-d, zullen degenen die zich in deze staat van vervolging en lijden bevinden niet teleurgesteld worden.

Ik zal dit dubbel verklaren: we zien nu een toespeling op het werk van de Messias wanneer hij voor de tweede keer terugkeert.

Vers 13: *"Ik zal Juda als boog buigen en Ik zal Efraïm vullen met pijlen. Ik zal de zonen van Sion opzetten tegen de zonen van Griekenland, en je maken als een strijderszwaard."*

Zonen van Zion: Zij die Koninkrijks-gezind zijn.

Griekenland: In deze periode verwees Griekenland naar Europa. Griekenland wordt profetisch gebruikt als de natie van de antichrist. Het vertelt ons eenvoudig dat de Antichrist uit Europa zal komen, uit het Westen. G-d gaat de kinderen van Zion (het Koninkrijks-volk) tegen het volk van de Antichrist opzetten.

Maak je als het zwaard van een krijger: G-d gaat Zijn Koninkrijks-mensen sterk maken.

Vers 14: *"En de H-R zal over hen verschijnen, en Zijn pijl zal uitgaan als de bliksem en de H-r G-d zal de sjofar blazen en Hij zal optrekken als een tornado in de zuidenwind."*

Zij: die van het geloof

Ga voort als bliksem: Zie Mattheüs 24v27. Bij Zijn tweede komst zal de Messias als een bliksem zijn.

Sjofar: Trompet

Vers 15: *"De H-r van de Legermachten zal hen (ons) verdedigen. Hij zal verslinden en de slingerstenen verteren. Ze gaan drinken en ze gaan huilen, net als iemand die dronken is van wijn en vol zijn zoals deze bekkens die bloed opvangen aan de vier hoeken van het altaar."*

Consumeer de rotsen: dat zijn de wapens van de vijand.

Drinken en ... huilen: Ze zullen het oordeel van G'd proeven.

Bloed: Bloed is synoniem met oordeel.

Vers 16: *"De H-R, hun G-d, zal hen op die dag redden, want zij zijn de kudde van Zijn volk. Want ze zijn als kostbare stenen in de kroon en ze zullen wonderlijk schitteren in Zijn land."*

Zijn land: Verwijzend naar Israël.

Vers 17: *"Want hoe groot is Zijn goedheid en hoe groot Zijn schoonheid! Graan zal de jonge mannen doen bloeien, en nieuwe wijn de jonge vrouwen."*

Hoofdstuk 10

Vers 1: *“Vraag van de H-r om de late regen; de H-R maakt bliksem en overvloedige regen die Hij hun zal geven, Hij geeft een man gras in Zijn veld.”*

Vraag: smeeek. Als we door G-d gezegend willen worden, moeten we tot Hem naderen, omdat Hij de enige bron van ware zegen is.

Regen in de laatste tijd: Er zijn twee seizoenen voor regen:

1. Er is de regen die in het begin van het seizoen valt - in de herfst (herfst).
2. De late regen, in de lente, worden gezien als de beste regen, omdat ze zowel de eerste als de tweede oogst beïnvloeden. Ze worden gezien als een dubbele zegen.

In de Bijbel staat regen synoniem voor zegen en wordt het gezien als een goede voorziening van G-d. G-d vraagt ons om aan Hem te vragen om de zegen van de late regen; Hij wil ons overvloedig zegenen - met een dubbele portie.

Gras in Zijn veld: Als G-d in ons leven werkt en ons zegent, zal daar bewijs van zijn.

Vers 2: *“Want de terafim spreken onrecht en de tovenaars hebben valse visioenen en dromen van leegte die niet zullen troosten. Daarom zullen degenen die hen volgen als een kudde, gekweld worden, want ze hebben geen herder.”*

Opmerking: De meeste mensen wenden zich, in plaats van G-d te smeken en zich met geloof tot Hem te wenden (in gehoorzaamheid op zoek naar Zijn voorziening), naar de verkeerde bronnen.

Terafim: Huishoudelijke goden (Genesis 31v30-35) waarvan mensen dachten dat ze die konden gebruiken om de toekomst te voorspellen.

Spreek onrecht (kwaad): Het volgen ervan leidt tot conflict met de doelen en plannen van G-d.

Dromen van leegte: Welke visie/droom ze ook hebben, het is allemaal tevergeefs omdat het niet van G-d is.

Degenen die volgen: Degenen die valse leiders volgen, zullen....

Getroffen: Gemarteld, veel lijden. Kwelling komt voort uit onrechtvaardig gedrag. Vervolging daarentegen komt voort uit gerechtigheid.

Herder: Een leider. Goddelijk leiderschap in ons leven is erg belangrijk.

Vers 3: *“Met betrekking tot de herders heb Ik grote (hete) boosheid, en de bokken zal Ik bezoeken (met oordeel). De H-r van de Legermachten zal Zijn kudde bezoeken: het huis van Juda zal Hij maken als een paard dat pracht heeft en is toegerust voor oorlog.”*

De geiten/bokken: G-d gebruikt de term 'geiten' met betrekking tot het leiderschap. Het is geen vleiende term en wordt gebruikt als een vernedering, een term die wijst op afwijzing.

Uitgerust voor oorlog: Alle voorraden en al de andere dingen moest volledig voorbereid zijn op oorlog en alles wat ze daarin zouden gaan meemaken. G-d belooft hier Zijn volk dat Hij hen zal voorbereiden op de toekomst, zodat ze kunnen vechten en zegevieren.

Vers 4: *"Van Mij is de hoeksteen, van Mij is de tent pin, van Mij is de boog voor de oorlog, van Mij zal de onderdrukker voortvluchten."*

Opmerking: dit vers spreekt van een constructie die wordt gebouwd. Sommigen zeggen dat dit betrekking heeft op de tempel en anderen zeggen dat het verband houdt met het Koninkrijk - hoe dan ook, beide hebben betrekking op aanbidding. Overwinning leidt ons tot aanbidding.

Hoeksteen: G-d gaat de voor de fundering zorgen.

De boog voor oorlog: Als we op een manier willen leven dat ons leven de Levende G-d weerspiegelt, kunnen we vervolging/oppositie van de vijand verwachten. G-d zal voorzien in alles wat we nodig hebben om de vijand te overwinnen.

Van Mij zal de onderdrukker uitgaan: G-d gaat onze vijanden verwijderen.

Vers 5: *"En zij zullen zijn als helden die in de oorlog op het slijk van de straten treden; en zij zullen vechten, want de H-r is met hen. De ruiters van paarden zullen zich schamen."*

Opmerking: het volk van G-d wordt getransformeerd.

Helden: De oorsprong van dit woord heeft te maken met macht.

Betreed de modder van de straten: ze gaan de vijand onderwerpen/overwinnen.

Met hen: Met ons

De ruiters van paarden zullen zich schamen: degenen die vertrouwen op de kracht van paarden (die dingen in dit fysieke leven), en niet in G-d, zullen beschaamd worden (Psalm 20v7-8).

Vers 6: *"Ik zal het huis van Juda sterk maken en het huis van Jozef zal Ik verlossen; en Ik zal ze terugbrengen, want Ik zal hen genadig zijn en ze zullen zijn zoals Ik ze nooit heb verlaten. Want Ik ben de H-R hun G-d en Ik zal ze antwoorden."*

Sterk: Helden

Het huis van Jozef: Dit heeft te maken met de noordelijke stammen. We hebben hier te maken met een afbeelding van G-d die zowel het zuiden (Juda) als het noorden samenbrengt en één volk maakt (zie Ezechiël 37).

Opmerking: Ongeveer 150 jaar voor de verwoesting van de eerste tempel ging Israël (het noordelijke koninkrijk, het huis van Jozef) in ballingschap en ze zijn nooit meer teruggekomen (ongeveer 2800 jaar geleden). G-d is echter trouw en in de laatste dagen zal Hij het huis van Israël volledig samenvoegen met het huis van Juda en hen tot één volk maken.

Redding: Als we over redding spreken, is het beeld dat in ons moet opkomen dat van verlossing. Er zijn twee aspecten van verlossing:

1. Het geestelijke werk van verlossing dat de Messias aan het kruis deed, opdat we vergeving zouden vinden.
2. Met Israël, dat voor het grootste deel de boodschap verwierp, zal G-d zijn werk van verlossing beginnen door hen tot dezelfde waarheid van het evangelie te brengen; door hen eerst en vooral terug te brengen naar het land. Een fysieke verlossing.

Barmhartig: Het fundament voor verlossing is G-d's barmhartigheid/genade.

Ik heb ze nooit verlaten: Matthew 28v20

Ik zal ze beantwoorden (reageren): Dit is een belofte die G-d doet. Als we de beloften die G-d deed aan het Joodse volk weggooien, hoe kunnen we dan de beloften geloven die Hij ons in de Messias heeft gedaan? Als de wereld G-d's volmaakte trouw aan Israël ziet, kunnen we er zeker van zijn dat Hij al Zijn beloften zal houden.

Vers 7: *"En zij zullen sterk zijn: Efraïm, en Hij zal hun harten verblijden als met wijn. Hun zonen zullen zien en blij zijn, hun harten zullen zich verheugen in de H-R."*

Efraïm: Dit helpt ons te begrijpen dat deze profetie in de context van de laatste dagen staat. Jakob zegende de twee zonen van Jozef (Manasse en Efraïm) in Genesis 48. Toen hij de zonen zegende maakte hij een kruis met zijn armen; de zegen waarmee hij hen zegende wordt opgevat als een zegen van de Messias. De zegen had te maken met de verbondsbelofte die G-d aan Abraham en Isaak deed (zie Genesis 48v15-20) - een verbondsbelofte van verlossing en eeuwige zegen. Rabbijnse geleerden zeggen dat wanneer Efraïm centraal staat in een passage, we moeten denken aan het werk van de Messias, en dat is verlossing.

Verblijjd hun hart als met wijn: Veroorzaak grote vreugde.

Hun zonen: De verwijzing naar de toekomstige generatie, zou ons aan het Koninkrijk moeten doen denken.

In de H-r: Wanneer we over het werk van de Messias praten, zorgt het ervoor dat we in G-d zijn, in een verbondsrelatie. Dat voorzetsel "in" is gerelateerd aan verlossing. We kunnen alleen in de H-r zijn als gevolg van verlossing.

Vers 8: *"Ik zal naar hen fluiten en ik zal ze verzamelen, want ik heb ze verlost, en ze zullen overvloedig zijn zoals ze in het verleden overvloedig waren."*

Zij: Juda en Efraïm (of Jozef, of Israël) G-d gaat de twee naties (Israël en Juda) samenbrengen.

Verlost: Het woord dat hier wordt gebruikt is het woord dat wordt gebruikt voor het verlossingswerk - dat is het koninkrijk. Hij verandert de taal om het verlossingswerk dat de Messias aan het kruis deed te benadrukken.

Overvloedig: De geleerden zeggen dat deze overvloed/grootheid een verwijzing is naar de overvloed aan land dat Israël had onder leiding van David. Onder leiding van David breidde Israël zijn grenzen wijd en zijd uit en veroverde het al het beloofde land voor een korte periode.

Vers 9: *"Want Ik heb ze geplant in de natiën, in grote verre oorden, maar daar zullen ze aan Mij denken, en hun zonen zullen leven en zullen terugkeren."*

Zonen: De volgende generatie moet ons altijd doen denken aan het Koninkrijk.

Hun zonen zullen leven en zullen terugkeren: het is die Koninkrijks-generatie die naar het land zal terugkeren.

Vers 10: *"Ik zal ze terugbrengen uit het land Egypte en het land Assyrië. Ik zal ze verzamelen naar het land Gilead en naar de Libanon zal Ik ze brengen. Ze zullen niet genoeg plaatsen voor hen vinden."*

Breng ze terug: Er wordt een woord gebruikt dat ook met berouw/inkeer te maken heeft. G-d zal ze terugbrengen en Hij zal ze ook tot inkeer brengen. Keer op keer zien we in de Schrift dat de terugkeer van het Joodse volk naar het land fundamenteel is voor de uiteindelijke verlossing - dat wil zeggen, voor het vestigen van het Koninkrijk.

Egypte: in het zuiden

Assyrië: in het noorden

Opmerking: als er tegelijk over noord en zuid wordt gesproken, wordt de context van het vers binnen globale parameters gezet (wanneer er gesproken wordt over oost en west heeft ook gevolgen voor de hele wereld).

Gilead: In Jordanië

Ze zullen niet genoeg plaatsen voor hen vinden: Een verwijzing of indicatie over Israël dat zich uitbreidt naar het hele beloofde land dat G-d hen beloofde toen Hij dat verbond met Abraham sloot (van de rivier van Egypte tot de rivier de Eufraat in Babylon - Genesis 15v18-21)

Vers 11: *"Want zij zullen door een zee van benauwdheid gaan, maar Hij zal de golven van die zee slaan. En Hij zal alle diepe wateren van de rivier droogleggen en de leider van Assyrië en de staf van Egypte neerhalen."*

Opmerking: G-d zal alle obstakels verwijderen die Zijn volk ervan weerhouden terug te keren naar het land. G-d gaat afrekenen met de vijanden van Israël – Hij gaat ze neerhalen.

De leider: de regering

Vers 12: *"Ik zal hen sterken in de H-r en in Zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de H-r."*

Versterk ze: Maak ze tot helden/leiders die de glorie van G-d tot uiting brengen.

In de H-r: In de H-r heeft alleen betrekking op een verlossende relatie met G-d door Messias Yeshua.

In Zijn naam: In/met zelfde karakter als Hem.

Ze zullen lopen: een idioom dat betekent dat ze op die manier zullen leven / zich zullen gedragen.

Spreekt de H-r: Deze uitdrukking heeft, volgens de wijzen uit de oudheid, gewoonlijk betrekking op een belofte. Gd heeft beloofd het verbond na te komen en Hij gaat Israël maken tot wat Hij Israël geroepen heeft. Zij zullen in Zijn karakter leven en het Koninkrijk van G-d zal op dat moment gevestigd worden.

Hoofdstuk 11

Opmerking: in dit hoofdstuk wordt niet gesproken over de dagen van Zacharia, maar over de dagen van de Messias, de zoon van Jozef. Het is een hoofdstuk dat spreekt over oordeel.

Vers 1: *"Open uw deuren, Libanon, want vuur zal uw ceders verteren."*

Open je deuren: Dit is een uitdrukking die hen vertelt dat ze zich moeten voorbereiden op het oordeel.

Ceders: De cederboom was een boom die in het bijzonder verbonden was met Libanon. Zelfs vandaag de dag zijn bomen in het algemeen erg belangrijk voor dit land en de ceder was hun beroemdste boom. De ceders waren de trots en glorie van Libanon.

Vers 2: *"Betreurt, o dennenboom, want de ceder is gevallen. De sterken zijn geplunderd. Treur o bomen van Basan, want het sterke woud is gevallen."*

Dennenboom: De dennenboom was ook een belangrijke boom, maar de tweede in betekenis voor de ceder. Veel geleerden zien deze bomen als een verwijzing naar het leiderschap van Libanon.

De ceder is gevallen: Als boom nummer één is gevallen, is het slechts een kwestie van tijd voordat de andere bomen van minder belang ook zullen vallen. Als de sterkste er niet meer is, geeft dat grote angst en klaagzang voor de tweede.

Sterk: belangrijk of glorieus.

Geplunderd: Beroofd, alles is hen ontnomen.

Basan: Dit is in het noordelijke deel van Israël bij de Golanhoogten. In het Oude Testament was het spreekwoordelijk vanwege zijn rijke weiden en dichte bossen.

Opmerking: er is een oordeel over de bomen, de kracht, van deze locatie.

Vers 3: *“Hoor de stem van klaagzang over de herders, want hun sterken zijn geplunderd; hoor het geluid van het brullen van jonge leeuwen voor degene met verstand (regering) van Jordanië is geplunderd.”*

Herders: In de Schrift verwijst de term 'herder' vaak naar een leider. Dit vers spreekt over de leiders van Jordanië.

Jonge leeuwen: Degenen die het best in staat hadden moeten zijn om zichzelf te verdedigen, klagen en schreeuwen vanwege het oordeel van G-d.

Opmerking: Jordanië en Libanon ontvangen het oordeel van G-d. Rabbijnse commentatoren zeggen dat de reden voor dit oordeel, over deze twee plaatsen, ligt in de manier waarop ze Israël hebben geteisterd. Libanon en Jordanië leefden niet onder de waarheden van G-d en wanneer een Jood of heiden niet in gehoorzaamheid aan G-d leeft (volgens Zijn Woord), zullen zij het oordeel oogsten.

Vers 4: *“Zo zegt de H-R, mijn G-d: 'Weidt de kudde die vergaat (of die wordt geslacht).'"*

Opmerking: dit vers spreekt op een zeer algemene manier over Israël en laat zien dat ook het oordeel over Israël komt. De reden hiervoor is dat de leiding niet op anderen is gericht, maar op zichzelf; ze voeren de kudde niet. Met andere woorden, ze leren/onderwijzen niet de waarheden van G-d.

Mijn G-d: Deze profetie is gericht aan degenen die een relatie hebben met de G-d van Israël en die bezorgd zijn over G-d's doeleinden en plannen; en ernaar verlangen om er deel van uit te maken.

Kudde: de mensen

Omkomen: De mensen lijden enorm vanwege ongepast leiderschap.

Vers 5: *“Degenen die ze kopen, zullen ze doden, en ze zeggen dat ze niet schuldig zijn. Hun verkopers zullen zeggen: 'We zijn gezegend door de H-r, want we zijn rijk'; en hun herders zullen geen medelijden met hen (de schapen) hebben.”*

Zal ze doden: degenen die het Joodse volk kopen, doden ze.

Hun verkopers: De leiders zorgen niet voor de mensen, maar gedragen zich als slechte herders. In plaats van voor hun kudde te zorgen, verkopen ze ze voor de slacht en denken ze ten onrechte dat G-d met hen is, omdat ze rijk zijn geworden – wat ze zien als een teken van zegen.

Vers 6: *“Want ik zal geen genade (medelijden) meer hebben met de bewoners van het land', zegt de H-r, 'Want zie, ik zal een ieder aan zijn naaste en in de hand van zijn koning overgeven en zij zullen verpletteren en ik zal ze niet redden uit de handen van de vijand.”*

Opmerking: Wanneer G-d's leiderschap zich niet goed gedraagt, zullen er consequenties zijn.

Draai iedereen om: er zal een conflict zijn tussen de mensen en een conflict tussen de leiders.

Ik zal niet redden: Vaak, profetisch gesproken, wanneer G-d zegt dat Hij ontberingen en problemen voor Zijn volk zal toestaan, is dat heel tijdelijk; G-d komt in actie om die situatie te genezen.

Vers 7: *“En Ik zal de kudde weiden die voor de slacht zijn bestemd. Daarom, gekwelde en lijdende schapen van mijn kudde, zal ik twee stokken voor mezelf nemen. Op de ene heb ik geschreven: 'Aangenaam' en op de andere 'Bandits'. Ik zal de kudde hoeden.”*

Ik zal de kudde weiden: G-d belooft voor Zijn kudde te zorgen (Ezechiël 34)

Getroffen(lijdende/gekwelde) : Mattheüs 5v3. Hij spreekt tot die personen die bedreefd zijn over de geestelijke en fysieke situatie van het volk Israël.

Twee stokken: G-d maakt onderscheid tussen twee soorten mensen (zoals toen Yeshua een onderscheid maakte tussen de schapen en de bokken – Mattheüs 25v31-46).

Aangenaam: het gaat over degenen die geschikt zijn voor G-d, d.w.z. degenen die Hem willen dienen, met Hem willen wandelen en Hem willen aanbidden.

Bandieten: Dit heeft te maken met degenen die terreur beoefenen

Vers 8: *“Ik zal drie herders in één maand uitroeien. Mijn ziel heeft genoeg van hen en ook hun ziel is ziek van Mij.”*

Snijd drie herders af: Deze drie herders (leiders) zouden een verwijzing kunnen zijn naar het einde van de Tweede Tempelperiode, kort voor de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. De leiders onder Israël waren toen de priesters, de oudsten en het Sanhedrin.

Hun ziel is Mij beu: Dit leiderschap was de waarheden van G-d beu (moe zijn van iets, zat zijn, walging hebben, afkeer hebben).

Vers 9: *“En Ik zei: 'Ik zal u niet weiden. Degene die stervende is, laat het sterven en degene die worden afgesneden, laat hem worden afgesneden; en degenen die overblijven zullen worden verslonden, zoals een vrouw het vlees van haar man (verslindt).”*

Ik zal je niet hoeden: Vanwege de geestelijke toestand en rebellie van Israël neemt G-d Zijn handen van Israël af, zodat Israël kan beseffen hoe ver ze verwijderd zijn van G-ds werkelijkheid en hun behoefte aan berouw kan ontdekken.

Vrouw (verslindt) het vlees van haar man: Alles zal op zijn kop worden gezet en de samenleving zal een rotzooi worden. Relaties zullen ernstig worden aangetast en ver verwijderd zijn van orde.

Vers 10: *“Ik zal die stok nemen waarop staat “Aangenaam” en ik ga hem omhakken. Want Ik zal mijn verbond, dat Ik met alle volken heb gesloten, ongeldig maken.”*

Snijd het naar beneden: Dit woord betekent letterlijk tot een stronk maken. Het gebruik van deze term zou ons hoop moeten geven, omdat ons wordt verteld dat uit de stronk van Isaï (het huis van David) een twijg/nieuw leven voortkomt – dat is de Messias (Jesaja 11v1)

Ik zal mijn verbond ongeldig maken: Hij heeft het over het verbond dat Hij met Israël heeft gesloten, maar we moeten begrijpen dat wanneer het verbond met Israël wordt aangetast, dat ook geldt voor het verbond met de naties/alle mensen. In Genesis 12v3 is het verbond dat G-d met Israël sloot onlosmakelijk verbonden met de naties. Wanneer Israël wordt getroffen, worden ook alle naties van de wereld getroffen.

Vers 11: *“Te dien dage zal Ik (dat verbond) ontbinden en zij, de verdrukten van de kudde, zullen aldus weten; degenen die op mij letten, wisten dat dit een Woord van de H-R is.”*

Op die dag: Een woord dat spreekt over oordeel. G-d zou Israël helemaal naar beneden halen met het doel om ze weer omhoog te heffen.

De verdrukten: (zie vers 7). G-d stond Israël toe om door een verschrikkelijke tijd van lijden te gaan. De Romeinse ballingschap die begon in 70 n.Chr. met de vernietiging van de tweede tempel, en nog steeds voortduurt tot op de dag van vandaag. Het was gedurende die generaties sprak G'D tot de getroffenenen van de kudde en hen vertelde dat dit plaatsvond. Hij openbaarde aan hen wat Hij aan het doen was en waarom Hij het deed.

Degenen die mij bewaken: De getroffenenen van de kudde zijn degenen die het Woord van de H-R bewaken/houden. Degenen die het Woord van G-d begrijpen, zullen begrijpen waarom G-d dit doet.

Vers 12: *"Ik zal tot hen zeggen: 'Als het goed is in uw ogen, kom dan en betaal mijn loon. Maar zo niet, hou het dan.' Dus wogen ze mijn loon af: dertig zilverstukken.'*

Opmerking: we denken gewoonlijk aan dit vers met betrekking tot Judas, die de Messias Yeshua verraadde voor dertig zilverlingen (Matteüs 26v14-15 en Matteüs 27v3-5). De kinderen van Israël gingen in ballingschap omdat ze Messias Yeshua verwierpen.

Ik zal tot hen zeggen: Aan de leiding van Israël

Goed in jouw ogen: Een idioom dat betekent dat er een beslissing genomen moest worden.

Zo niet, houd het dan: als ze het gaan doen, moeten ze het doen; maar zo niet, dan moeten ze opzij gaan. Het leiderschap was corrupt en moesten ofwel een stap opzij doen om de Messias een verandering/transformatie te laten bewerkstelligen of ze moesten een prijs voor Hem betalen.

Dertig: Het getal dertig is erg belangrijk in het jodendom. 30 dagen is een periode van rouw. De prijs heeft betrekking op de Messias voor Zijn dood.

Vers 13: *"En de H-r zei tot mij: 'Ga de schatkamer binnen (de prijs van) de kostbare grote die Ik door hen gewaardeerd ben.' En ik nam de dertig zilverstukken en ik wierp het in het huis van de H-r in de schatkist."*

De kostbare grote: een idioom dat verwijst naar de Messias.

Ik werd door hen gewaardeerd: dit was de prijs die zij op de Messias legden, wat zij Hem waard achtten.

Ik wierp het: Judas concludeerde dat zijn actie verkeerd was geweest (Mattheüs 27v3-10)

Vers 14: *"En ik zal dat tweede stuk hout dat "Bandieten" wordt genoemd, omhakken en ik zal een einde maken aan de broederschap tussen Juda en Israël."*

Omhakken: Een stronk maken (zie vers 10)

Bandieten: De context is de afwijzing van de Messias. De leiders waren niet bereid toe te geven aan G-d's doeleinden en plannen. Ze kwamen in opstand en wilden zich niet onderwerpen aan G-d's doeleinden en plannen; ze verwierpen de Messias en het resultaat van die afwijzing was ballingschap.

Einde aan de broederschap tussen Juda en Israël: wanneer een huis verdeeld is, kan het niet standhouden (Marcus 3v24-25)

Vers 15: *"En de H-r zei tegen mij: 'Neem opnieuw dat vat (instrument) van een dwaze leider."*

Een dwaze leider: Dwaze leiders hebben de leiding gehad over het Joodse volk vanaf de verwoesting van de tweede tempel tot op de dag van vandaag. Het zijn leiders die niet naar G-d luisteren, maar die zich in plaats daarvan bezighouden met en luisteren naar wat de naties te zeggen hebben. Het is niet G-d's wil dat Israël/Zijn volk onderworpen wordt aan de naties.

Vers 16: *"Want zie, Ik vestig (doen opstaan) een herder (leider) in het land. Degenen die afgesneden zijn zal hij niet bezoeken, de jonglingen zal hij niet zoeken, de gebrokenen zal hij niet genezen en degenen die opstaan voor hulp zal hij niet ondersteunen, maar het vlees van de gezonde zal hij eten en hun hoeven hij zal breken."*

Opmerking: hij is een leider die alleen aan zichzelf denkt. Uiteindelijk zal dit de laatste antichrist zijn - het onrechtvaardige leiderschap dat het Joodse volk in de laatste dagen zal kwellen.

Vers 17: *"Wee die afgodische (dwaze) herder die zijn kudde verlaat. Een zwaard zal op zijn arm en op zijn rechteroog zijn. Zijn arm zal verdorren en zijn ogen zullen niet zien."*

Verlaat zijn kudde: Hij doet zijn werk niet.

Zijn arm zal verdorren en zijn ogen zullen niet zien: hij zal het oordeel van G-d ondergaan.

Opmerking: dit is een belangrijk hoofdstuk dat spreekt over het oordeel van G-d - eerst over de naties en ten tweede over Israël. Dit oordeel brengt Israël tot berouw, opdat ze niet zouden vertrouwen op het leiderschap van de mens, maar zich zouden bekeren en zich zouden terugkeren om de waarheden van G-d te omarmen; en door dit te doen klaargemaakt te worden voor de komst van Messias Yeshua.

Hoofdstuk 12

Vers 1: *“De last van het Woord van de H-r, aangaande Israël, spreekt de H-r. Hij strekt de hemelen uit en Hij vestigt de aarde, en Hij vormt de geest van de mens in Zijn midden.”*

Betreffende Israël: Er zal een zware last komen te rusten op zowel het land van Israël als op het volk.

Strekt de hemelen uit en Hij vestigt de aarde: Dit spreekt van een nieuwe schepping, die in het jodendom wordt opgevat als het verlossingswerk van G-d. De vestiging van het Koninkrijk van G-d volgt op deze verlossing.

Vers 2: *“Zie, ik maak Jeruzalem tot een gifbeker voor alle volken rondom, en ook op Juda zal het beleg van Jeruzalem zijn.”*

Gifbeker: Dit woord kan ook vertaald worden als een drempel van een deur. Beide betekenissen zijn passend. Wanneer de naties opkomen om oorlog te voeren tegen Jeruzalem, zal het eindresultaat voor hen verwant zijn aan het nemen van vergif, maar het zal ook een overgang brengen, een verandering, van dit tijdperk naar het tijdperk van het Koninkrijk. De terugkeer van Messias en het Koninkrijk dat Hij gaat vestigen.

Alle volken rondom: de volken zullen ten strijde trekken tegen Jeruzalem (zie Psalm 83).

Vers 3: *“En het zal geschieden dat Ik op die dag Jeruzalem tot een zware steen (breeksteen) voor alle volken zal maken. Iedereen die haar optilt, zal zichzelf snijden. En alle volken van de aarde zullen tot haar worden verzameld.”*

Op die dag: Dit is een specifieke dag, de grote dag van de H-R, de dag van G'ds oordeel. Dit is de dag dat alle mensen rekenschap aan Hem zullen moeten afleggen.

Een breeksteen: een zwaar gewicht

Zichzelf snijden: Dit is een uitdrukking die wordt gebruikt met betrekking tot een vorm van afgodische aanbidding - die nooit door G-d is goedgekeurd. Wanneer G-d deze naties begint te oordelen, zullen ze zich tot hun afgoden wenden voor hulp.

Alle naties van de aarde: elke natie. Israël zal alleen staan, maar uiteindelijk (door het werk van Messias Yeshua en Zijn wederkomst) zal Israël zegevieren.

Vers 4: *“Op die dag zegt de H-R Ik zal elk paard met verbazing slaan en zijn berijder met waanzin en met betrekking tot het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen. Elk paard van de volkeren zal ik met blindheid slaan.”*

Paard: Paarden vertegenwoordigen kracht (pk). Paarden waren het belangrijkste "stuk" militair materieel. G-d gaat de wapens van de vijand op een schadelijke manier raken.

Verbazing: ze zullen niet meer instaat zijn om te kunnen functioneren.

Ruiter: Elke soldaat

Ik zal Mijn ogen openen: Vanaf de vernietiging van de Tweede Tempel (bijna 2000 jaar geleden) is het alsof G-d's ogen gesloten zijn voor Juda. In de laatste dagen zal G-d Zijn ogen weer voor hen openen. Hij zal hun verlossing brengen en Zijn verbondsbeloften aan het Joodse volk vervullen.

Blindheid: ze zullen niet correct of naar behoren functioneren.

Vers 5: *“En de stamhoofden van Juda zal in zijn hart zeggen: 'Mij komt kracht toe, inwoners van Jeruzalem, in de H-r van de Legermachten, hun G-d.'”*

Kracht: Moed, vertrouwen of kracht.

Bewoners van Jeruzalem: Volgens de oude wijzen is het een uitdrukking die spreekt van degenen die G-d willen aanbidden.

Vers 6: *“Te dien dage zal Ik de leiders/stamhoofden van Juda maken als een fakkel in een takkenbos, en als een vonk in de korenschoven, de vlammen zullen links en rechts om zich heen grijpen en al het volk rondom verslinden. Jeruzalem zal weer op haar plaats in Jeruzalem wonen.”*

Vuur tussen hout ... een fakkel van vuur tegen de schoven: Zowel het hout als de schoven worden snel verteerd.

Vers 7: *“En de H-R zal de tenten van Juda behouden zoals in vroegere tijden, zodat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van Juda.”*

Opmerking: in Juda zullen twee verschillende groepen mensen tot één worden gemaakt.

Het huis van David: Dit verwijst naar de geestelijke nakomelingen (en niet de letterlijke) van David. Binnen de Schrift is het huis van David bijna altijd verbonden met een Messiaanse context (voorbeeld: Jesaja 7v13-17). Het huis van David zijn degenen die geloven dat er een Messias is. Ze hebben die hoop en blijven standvastig dat de Messias aan hen wordt geopenbaard.

Bewoners van Jeruzalem: Aanbidders van G-d – Messias is hiervoor de basis. Zonder een verbond of relatie met de Messias kunnen we G-d niet aanbidden, zoals Zijn Woord geïnstrueerd heeft om Hem te aanbidden.

Vers 8: “Op die dag zal de H-R de bewoner van Jeruzalem verdedigen. Degenen die wankelen in het vlees, G-d, zal hen op die dag als David maken en het huis van David zal in de gelijkenis van G-d zijn – zoals de engel van de H-R vóór hen uitging.”

De H-r zal verdedigen: Hij gaat degenen verdedigen die het doel willen vervullen waarvoor G-d de mens in de eerste plaats heeft geschapen - om Hem te aanbidden.

Het huis van David zal als G-d zijn: degenen die in de Messias geloven, zullen de vijand oordelen.

Als de engel van de H-R: Overwinning tot stand brengen.

Vers 9: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle volken die optrekken (ten oorlog) naar Jeruzalem, zal vernietigen.”

Op die dag: De context is de dag van het oordeel.

Ik zal zoeken: Wat G-d zoekt, zal Hij volbrengen.

Om te vernietigen: G-d gaat Zijn volk redden door al hun vijanden te vernietigen.

Vers 10: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de Geest van genade en smeking uitstorten. En zij zullen naar Mij kijken, die zij hebben doorstoken, en zij zullen om Hem treuren als de rouw om een eniggeboren zoon en de bitterheid over Hem (zal zijn) als de bitterheid voor een eerstgeboren zoon.”

Ik: Sprekend over de H-r, de G-d van Israël.

Het huis van David: Degenen die in de Messias geloven en vertrouwen hebben in de beloften die G-d heeft gedaan. Deze personen weten echter niet wie de Messias is. Weten dat er een Messias is, brengt geen verlossing teweeg. We moeten weten wie de Messias is en geloof in Hem stellen en in wat Hij heeft gedaan.

Bewoners van Jeruzalem: aanbidding

Opmerking: Messias en aanbidding gaan samen.

Smeekbede: Het Hebreeuwse woord voor genade komt ook voor in dit Hebreeuwse woord voor smeekbede. De mensen gaan G-d's genade/gunst zoeken/vragen.

Ik: Over G-d de Vader gesproken, maar in het jodendom (en in de Talmoed) zien ze het als een verwijzing naar de Messias, de zoon van Jozef.

Opmerking: Volgens het Jodendom zijn er twee Messiassen:

1. Messias ben Josef (zoon van Jozef). Hij is de lijdende dienaar. Toen Jozef naar Egypte ging, leed hij enorm, maar hij werd in een positie geplaatst waarin hij verlossing voor het Joodse volk tot stand kon brengen. Hij zorgde voor voedsel, zodat ze konden leven en niet zouden sterven. Dat is wat Messias Yeshua voor ons heeft gedaan – hij heeft ons gered van zonde (dood) en ons leven gegeven. De broers stonden voor Joseph en, niet denkend dat hij het begreep, spraken ze met elkaar en zeiden dat alle problemen op hen rustten vanwege wat ze met Joseph hadden gedaan. Ze wisten niet dat het Jozef was die voor hen stond. Pas toen Jozef zich openbaarde, de tweede keer dat de broers naar Egypte kwamen, ontvingen en begrepen zijn broers wie hij was. Dit vertelt ons dat het bij de wederkomst van de Messias zal zijn, dat Israël Hem zal herkennen en zal ontvangen.

2. Messias ben David (zoon van David). Hij is een overwinnende en zegevierende Messias - het werk van Messias, de zoon van David, is om Israël te redden van hun vijanden.

Doorboord: gestoken. Dit is een verwijzing naar wat er met Yeshua gebeurde toen Hij stierf aan het kruis.

Rouw: Dit type rouw duurt 30 dagen. De reden waarom deze rouw plaatsvindt is (ook al leeft Yeshua en is niet dood), omdat Israël als natie niet om Hem rouwde toen Hij de eerste keer kwam; en Hij leed als een lijdende dienaar en stierf. Wanneer Hij terugkeert en ze kijken naar Degene die doorboord is, zullen ze beseffen en begrijpen dat toen Yeshua (Jezus van Nazareth) de eerste keer kwam, Hij werd afgewezen, net zoals de broers Jozef verwierpen. Nu zullen ze zien dat Hij terugkomt om hen te redden van hun vijanden.

Opmerking: er bestaan geen twee Messiassen, zoals het jodendom gelooft, maar er is slechts één Messias die op twee verschillende tijdstippen komt – om twee verschillende werken uit te voeren. De eerste keer dat Hij kwam om het verlossingswerk te doen, kwam Hij om te lijden voor de zonde. Net zoals de mensen Jozef in Egypte niet herkenden, zo herkenden ze ook de Messias Ben Joseph niet.

Wanneer Messias Ben Joseph echter terugkomt om te doen wat er van de tweede Messias (de zoon van David) wordt verwacht, om het Joodse volk van hun vijanden te verlossen, dan zullen ze hem herkennen. Ze zullen dan begrijpen dat er niet twee Messiassen zijn, maar één Messias die twee hele verschillende werken doet - het werk van verlossing geestelijk en het werk van verlossing fysiek - de overwinning voor het Joodse volk op hun vijanden; en uiteindelijk het vestigen van Zijn Koninkrijk.

Vers 11: "Op die dag zal de rouw in Jeruzalem groot zijn, als de rouw van Hadad Rimon in de vallei van Megiddo (Armageddon)."

Messias gaat naar drie plaatsen wanneer Hij terugkeert:

1. Bozrah in Edom (Jesaja 63v1, Amos 1v11-12, Ezechiël 35) – Ze leiden de naties om tegen Israël op te trekken om te proberen Jeruzalem in te nemen.

2. Armageddon (Openbaring 16v16)

3. De Olijfberg (Zacharia 14v4)

Vers 12: *“En het land zal weklagen, elk gezin voor zich. De familie van het huis van David alleen, en hun vrouwen alleen. De familie van Nathan alleen, en hun vrouwen alleen.”*

Klaaglied: Bijbels is het woord voor rouwen/weklagen gerelateerd aan het rouwen voor een overleden persoon, maar het heeft ook betrekking op een legitieme vorm van aanbidding (Veel van de schrijvers van de Psalmen gebruikten bijvoorbeeld de taal van rouw als onderdeel van hun aanbidding/klaagzang). Ze gaan rouwen en weklagen over de dood van de Messias.

Opmerking: de mannen en de vrouwen aanbidden/treuren/rouwen om de ware Messias, maar we zien dat ze van elkaar gescheiden zijn. Deze tijd wordt een glorieuze tijd voor Israël, omdat het gaat over de intimiteit, het samenkomen, tussen de Verlosser van Israël en het volk van Israël. De scheiding van mannen en vrouwen herinnert ons aan het geven van de wet op de berg Sinai (Exodus 19v15). Mozes bereidde het volk voor om klaar te zijn voor deze grote dag van openbaring, een dag dat G-d een groot werk wilde doen en een wonderbaarlijke transformatie van de kinderen van Israël tot stand wilde brengen.

Vers 13: *“Het gezin van de Levieten alleen en hun vrouwen alleen. Het huis van Simeï alleen en de vrouwen alleen.”*

Opmerking: er is een volgorde of rangschikking voor deze klaagzang - David was koning, Nathan was profeet, de Levieten waren de priesters en het huis van Simeï (de laatste familie genoemd in de volgorde van de Gersonite-clan - Numeri 3v14-18)

Vers 14: *“En de rest van de clans en hun vrouwen.”*

Hoofdstuk 13

Vers 1: *“En op die dag zal een bron (van water) worden geopend voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, voor zonde en onreinheid.”*

Bron: Volgens de oude wijzen moeten we deze bron begrijpen als een waterbron die wordt gebruikt voor onderdompeling/doop. De doop leert ons een identiteit met Messias Yeshua. Onderdompeling onthult twee belangrijke dingen:

1. De persoon die wordt ondergedompeld, toont zijn verlangen om G-d te dienen of te gehoorzamen.
2. De persoon identificeert en plaatst ook zijn geloof in het werk van de Messias - Zijn dood, begraving en opstanding.

Geopend voor het huis van David: (Degenen die in de Messias geloven) Israël gaat door een geweldige dag van onderdompeling.

Opmerking: vandaag is er een nationale dag van de doop voor Israël - de dag voorafgaand aan Jom Kippour (de grote verzoendag). Een paar uur voor Jom Kippour gaat bijna elke man, als ze een beetje geloof hebben in de G-d van Israël en als ze de Grote Verzoendag in acht nemen, binnen in (wat bekend staat als een) mikva. (Dit kan de zee, een rivier, een meer of een plaats zijn die speciaal is ontworpen voor onderdompeling). Onderdompeling is een voorbereiding op toewijding.

Bewoners van Jeruzalem: degenen die G-d willen aanbidden.

Vers 2: *"Het zal op die dag gebeuren", zegt de H-r van de Legermachten, 'dat ik alle namen van de afgoden uit het land zal uitroeien. Ze worden niet meer herinnerd. Ook de profeten en de onreine geest zal ik van de aarde verwijderen."*

Het land: Dat is in eerste instantie het land Israël, maar uiteindelijk is dat de hele wereld.

De profeten en de onreine geest: Er is een verband tussen valse profetie en onreine geesten.

Wanneer iemand het Woord van G'd onderwijst en hij doet dit ongepast en onterecht, dan is dat een uitnodiging om de demonen en de onreine geesten te laten werken. De waarheid van G-d's Woord wast ons en maakt ons rein.

Vers 3: *"Het zal gebeuren als een man opnieuw profeteert, zijn vader en moeder die hem hebben gebaard, zullen tot hem zeggen: 'Gij zult niet leven, want u hebt leugens gesproken in de naam van de H-R.' En zijn vader en zijn moeder die hem gebaard hebben, zullen hem doorsteken als hij profeteert."*

Steek hem neer: Dit is hetzelfde woord 'doorboord' dat wordt gebruikt met betrekking tot de Messias. De Messias werd door deze kruisiging door Israël en door Rome veroordeeld als een valse profeet. 'Stab' (steken, doorboren) wordt gebruikt als beoordelingsmaatstaf.

Vers 4: *"En het zal geschieden op die dag dat de profeten beschaamd zullen worden, een ieder vanwege zijn eigen gezicht (visioen), wanneer hij profeteert. Hij zal niet langer gekleed gaan in de haren mantel), met te bedriegen."*

Het kledingstuk: Een mantel of een jas die ze op hun schouders zouden doen om mensen te laten zien dat ze een profeet waren. Het was een andere manier waarop de valse profeten probeerden zichzelf in trots te verheffen.

Vers 5: *"Hij zal zeggen: 'Ik ben geen profeet. Ik ben een man die het veld bewerkt, want ik ben een herder van mijn jeugd af.'"*

Herder: Een man die met vee werkt.

Vers 6: *"En hij zal tot hem zeggen: 'Wat zijn deze wonden in uw handen?' en Hij zal zeggen: 'Ik ben gewond geraakt in het huis van mijn vrienden.'"*

Opmerking: dit is een vers dat betrekking heeft op de ware lijdende Messias toen Hij naar Zijn vrienden kwam - het huis van Israël. Israël ontving Hem over het algemeen niet en Hij onderging de doodslagen om voor onze zonden te betalen.

Mijn vrienden: Mijn dierbaren

Vers 7: *"Ontwaak, o zwaard, over Mijn herder, over de man die Mijn kameraad is', zegt de H-r van de Legermachten. "Sla de herder en de kudde zal uiteendrijven, en Ik zal Mijn hand terugtrekken van de jongen."*

Opmerking: G-d is aan het woord.

Zwaard op Mijn herder...mijn kameraad: G-d spreekt over Yeshua. Hij zegt dat er een zwaard tegen hem zal worden geplaatst - een zwaard betekent de dood. Yeshua kwam als een kameraad, in eenheid met G-d de Vader, om het verlossingswerk te doen.

Sla de herder en de kudde zal zich verspreiden: Vervuld in Mattheüs 26v31. De Messias sprak hierover in de nacht dat Hij werd verraden. Het is heel duidelijk dat de Messias Zelf dit vers gebruikte met betrekking tot Zijn arrestatie en uiteindelijk Zijn dood.

Jongeren: De wijzen zeggen dat deze zin verwijst naar het gewone volk. Kort na de tijd van Yeshua, onder het Romeinse leiderschap, viel er een tijd van verdrukking over het gewone volk in Israël.

Vers 8: *"Het zal op de hele aarde gebeuren', zegt de H-r, 'Twee derde zal worden afgesneden en sterven en een derde zal overblijven.'"*

Twee derde zal worden afgesneden en sterven: dit is de tijd die bekend staat als de tijd van Jakobs benauwdheid (Jeremia 30v7). Twee derde van Israël zal in de laatste dagen omkomen, maar er zal een derde overblijfsel zijn dat overleeft.

Vers 9: *"En Ik zal dit derde deel door het vuur brengen. En ik zal ze verfijnen, zoals een juwelier zilver loutert, en ik zal ze beproeven, zoals men goud beproeft. En zij zullen Mijn Naam aanroepen en ik zal hem antwoorden, ik zal zeggen: 'U (Israël) bent mijn volk', en hij (Israël) zal zeggen: 'De H-R is mijn G-d.'"*

Vuur: Vuur heeft betrekking op oordeel, in de profeten. Dit oordeel waar Israël doorheen moet heeft een doel - om ze te verfijnen. G-d zal het overblijfsel door deze tijd heen leiden, zodat ze Zijn redding zullen ervaren en dit zal hen tot bekering leiden. Ze zullen een getransformeerd volk zijn.

Test ze zoals men goud test: het is de hitte van het vuur die de onzuiverheden naar buiten brengt. G-d gaat de onzuiverheden verwijderen (verkeerd onderwijs, afgoderij, niet wandelen in geloof, niet geloven en handelen in gehoorzaamheid aan het Woord enz.) die Israël door de eeuwen heen hebben geteisterd.

Hij zal Mijn naam aanroepen: Joël 2v32 Allen die de naam van Messias Yeshua aanroepen, zullen gered worden. Opmerking: Volgens de oude wijzen is 'wij zullen Zijn volk zijn en Hij onze G-d' de definitie van verlossing. Israël gaat die laatste verlossing ervaren - die verlossing die alleen de Messias kan bieden.

Hoofdstuk 14

Deel 1: Zacharia 14v1-9

Vers 1: *“Zie, de dag van de H-r komt en uw buit zal in uw midden worden verdeeld.”*

Zie: het doel van dit woord is om ons te vertellen dat we goed moeten opletten op wat er onmiddellijk daarna wordt geschreven, omdat het iets belangrijks voor ons onthult.

De dag van de H-r: Vaak wordt er dan gedacht in termen van oordeel. We moeten ons realiseren dat er een moeilijke tijd aankomen (zoals geboorteweën), zodat het einde kan komen wat het Koninkrijk van G-d zal voortbrengen.

Uw buit zal worden verdeeld: een coalitie van vijanden zal Israël van al haar rijkdom ontdoen.

Vers 2: *“Ik zal alle volken naar Jeruzalem verzamelen voor oorlog en de stad zal ingenomen worden, en de huizen zullen worden geplunderd en vrouwen zullen misbruikt worden. De helft van de stad zal in ballingschap gaan, maar de rest van het volk zal niet uit de stad worden afgesneden.”*

Ik: G-d zelf spreekt, maar zoals zo vaak het geval is, zien we dat het de Messias is die deze dingen tot stand brengt. Dit spreekt tot de unieke relatie tussen Messias Yeshua en G-d, onze hemelse Vader.

Verzamel alle naties: de militairen van elke natie.

De rest van het volk zal niet worden afgesneden: een overblijfsel van het Joodse volk dat in Jeruzalem is, zal die stad niet verlaten – ze zullen G-d aanbidden en tot G-d bidden (voor redding).

Vers 3: "En de H-R zal uitgaan en strijden tegen die naties, op de dag van Zijn strijd, op de dag van de oorlog."

De H-r: Hoewel dit is geschreven als G-d Almachtige, is het letterlijk de Messias die eropuit trekt om te vechten (zie hoofdstuk 12v10). De Messias is door G-d gezonden om verlossing tot stand te brengen, en het laatste aspect van verlossing is de vestiging van het Koninkrijk.

Vers 4: "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die in het oosten tegenover Jeruzalem ligt. De Olijfberg zal worden gespleten - de helft naar het oosten en de andere helft naar het westen. Er zal een hele grote vallei zijn - de helft van de berg gaat naar het noorden en de andere helft naar het zuiden."

Zijn voeten: zowel rabbijnse commentatoren als christenen identificeren deze voeten als behorend tot de Messias.

Op de Olijfberg: Handelingen 1v9-12 bevestigt dat Yeshua opsteeg van de Olijfberg en wanneer Hij terugkeert, zal Hij neerdalen op de Olijfberg - om te bevestigen wat de engelen de discipelen vertelden; dat op dezelfde manier als Hij opging in de hemel Hij ook op dezelfde manier terug zal komen.

Opmerking: wanneer Messias Yeshua naar Jeruzalem komt, zal Hij van de Olijfberg afdalen, de Kidron-vallei oversteken en Jeruzalem binnengaan door de oostelijke poort. Van daaruit zal Hij het Heilige der Heilige binnengaan en Zijn Koninkrijk inwijden.

Opmerking: wanneer Yeshua terugkeert, zal er een grote verandering in de schepping zijn. Paul vertelt ons in Romeinen 8v19-22 dat de schepping (deze planeet en het universum) schreeuwt om verlossing, omdat sinds die eerste zonde de schepping bevlekt is met zonde en daarom schreeuwt om de verandering.

Zeer grote vallei gaat worden: Deze vallei is gemaakt met een doel.

Vers 5: "Jullie zullen door Mijn dal vluchten – want het dal van de bergen bereikt reikt tot Azel. En u zult vluchten, zoals u gevluht bent voor het geluid in de dagen van koning Uzzia, de koning van Juda. En de H-R mijn G-d zal komen en alle heiligen met U (Hem)."

Zal door mijn dal/vallei vluchten: Het doel van de vallei was dat mensen konden vluchten

Azel: Dat is een plaats.

Het geluid: Een grote aardbeving. Telkens wanneer er een aardbeving in de Bijbel wordt genoemd, is het doel onze aandacht te trekken. Aardbevingen hebben gevolgen voor de hele wereld.

De H-r mijn G-d zal komen: Sprekend over de terugkeer van de Messias. Alle heiligen: zie 1 Korintiërs 15v51-52 en 1 Thessalonicenzen 4v16-17. Wanneer de Messias terugkeert, zullen degenen die deelnamen aan de opname terugkeren met de Messias en deel uitmaken van Zijn Koninkrijk.

Vers 6: *“Op die dag zal het gebeuren dat er geen licht meer zal zijn.”*

Opmerking: alles wat we in de volgende paar verzen gaan zien, heeft te maken met een verandering; met iets nieuws dat nog nooit eerder is gezien. Deze veranderingen zijn allemaal gerelateerd aan en kenmerkend voor het Koninkrijk van G-d.

Op die dag: Meestal als deze zin in de Schrift voorkomt, heeft het te maken met oordeel - de oordeelsdag zal een resultaat opleveren: de vestiging van het Koninkrijk.

Licht: Het licht zal niet zoiets zijn als het licht dat we nu kennen. Er zal een nieuwe realiteit zijn die er consequent is - zelfs in het hele duizendjarige koninkrijk.

Vers 7: *“Er zal een dag komen die bij de H-R bekend is, geen dag en geen nacht. En het zal tegen de avond zijn dat er licht zal zijn.”*

Op een dag: In Genesis 1v3 schiep G-d op een dag licht. Dit was een uniek licht en was niet het licht van de zon, de maan of de sterren - aangezien die pas op dag 4 werden geschapen.

Het woord dat met 'één' is vertaald, wordt vaak gebruikt in verwijzing naar G-d en het wordt ook gebruikt om eenheid te beschrijven. G-d gaat spreken, en Hij zal een eenheid tot stand brengen tussen de schepping en Hemzelf; en wanneer dat gebeurt zal er licht zijn - maar niet het licht van de zon, maan of sterren.

Opmerking: de meeste geleerden geloven dat wat de verandering in G-d's schepping bracht (van leeg, vormloos en chaotisch, tot een plaats waar het erg goed was), G-d's aanwezigheid was. Zijn Heerlijkheid kwam tot uiting in de schepping; dit is waarom het spreekt over de hemelen en de aarde die de glorie van G-d manifesteren, aankondigen en verkondigen.

Zal bekend zijn bij de H-r: Hij gaat het definiëren. Op het tijdstip van de avond dat er licht zal zijn: De Heerlijkheid van de H-r zal te allen tijde aanwezig zijn. Dag en nacht.

Vers 8: *“Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem komen, half naar de zee in het oosten en half naar de westelijke zee. Het zal zowel zomer als winter stromen”*

Zee in het Oosten: De Dode Zee

De westelijke zee: de Middellandse Zee

Levend water: Zie Ezechiël 47v1-13 en Johannes 7v37-39.

De glorie van G-d zal zichtbaar/gemanifesteerd worden en de Geest van G-d zal aanwezig zijn.

Vers 9: “Het zal gebeuren dat de H-R op die dag Koning zal zijn over de hele aarde. Hij zal Eén zijn en Zijn Naam Eén.”

Hoofdstuk 14

Deel 2: Zacharia 14v10-21

Vers 10: “Hij zal het hele land veranderen in een vlakte van Geba tot Rimmon en het (Jeruzalem) zal worden verhoogd en zij zal in haar plaats wonen, van de poort van Benjamin tot aan de plaats van de vorige poort, tot aan de binnenste poort van de toren van Hananel tot aan de wijnkelders van de koning.”

Het land wordt een vlakte: Het land verandert in een vlakte en Jeruzalem blijft verheven. *Geba tot Rimmon:* Sommige geleerden identificeren deze plaatsen als de oostelijke en westelijke kanten van Jeruzalem. Dit zijn de grenzen en alles ten zuiden daarvan zal ook een vlakte worden. Het merendeel van het Joodse volk, onder het bestuur van koning David, woonde aan deze zuidkant van Jeruzalem.

(Jeruzalem) zal worden opgewekt: Zie Jesaja 2v2-5. Dit is de belangrijkste berg. Profetisch gesproken kan een berg ook verwijzen naar een regering. De Messias zal een wereldregering hebben en deze zal verheven worden boven alle andere regeringen.

Ze zal in haar plaats wonen: zie hoofdstuk 12v6. Het Jeruzalem van het duizendjarige Koninkrijk zal op dezelfde plaats zijn als het huidige Jeruzalem.

Van de poort van Benjamin...: De grenzen van de stad zijn ons gegeven.

Vers 11: “En Jeruzalem zal hierin wonen en er zal geen vernietiging meer zijn en Jeruzalem zal in veiligheid wonen.”

Jeruzalem gaat hierin wonen: een idioom dat spreekt over de toestand van Jeruzalem.

Vers 12: “En dit zal de plaag zijn waarmee de H-R alle volkeren zal treffen die oorlog voeren tegen Jeruzalem. Hun vlees zal smelten terwijl ze op hun voeten staan, hun ogen zullen smelten terwijl ze in hun kassen zitten, en hun tong zal smelten terwijl het in zijn mond is.”

Alle volkeren: zij die optrekken naar Jeruzalem om oorlog te voeren.

Oorlog: verwijst naar degenen die hun legers naar Jeruzalem sturen.

Zijn vlees: degenen die in oppositie staan tegen de doeleinden van G-d.

Smelten: De hitte zal zo intens zijn dat hij het niet zal voelen. Hij zal instorten.

Vers 13: *“Op die dag zal het gebeuren dat dit een grote opschudding zal zijn die de H-R tegen hen zal aanrichten. Een ieder zal de hand van zijn naaste grijpen en zijn hand zal opheffen tegen zijn naaste.”*

Grijp de hand van zijn naaste: De meeste geleerden zien dit als een uiting van angst.

Zijn hand zal opheffen tegen zijn naaste: Een Hebreeuws idioom dat meestal te maken heeft met oorlog of een conflict tussen twee mensen.

Opmerking: In de laatste dagen (zoals we zien in 2 Kronieken 20v17-24) zullen de burens elkaar helpen om te vechten en hun gemeenschappelijke vijand te verslaan, daarna zullen ze zich tegen elkaar keren en elkaar doden.

Vers 14: *“Ook Juda zal strijden met Jeruzalem en de rijkdom van alle volken zal worden verzameld - goud, zilver en kleding in grote overvloed.”*

Juda zal met Jeruzalem vechten: historisch gezien, wanneer de vijand zou komen zouden zij beginnen met het vernietigen van de steden van Juda. De inwoners zouden vluchten en Jeruzalem zou alleen staan en niemand hebben om hen te helpen. Dit zal niet het geval zijn in de laatste dagen, dan zal er eenheid zijn tussen Juda en Jeruzalem.

Goud, zilver en kleding in overvloed: zie Exodus 12v35-36. Bij de eerste verlossing (toen de Israëlieten uit Egypte kwamen) plunderden ze de vijanden van G-d - degenen die tegen de bedoelingen of wil van G-d waren. In de uiteindelijke verlossing (wanneer Messias Yeshua terugkeert) worden de vijanden van G-d opnieuw geplunderd en verarmd.

Vers 15: *“Dit zal de plaag zijn op het paard, het muilnier, de kameel en de ezel - op alle dieren die zich in hun kampen bevinden. Het zal zijn als deze plaag”*

De dieren: In de context van oorlog zijn deze dieren oorlogstuig, het zijn oorlogsinstrumenten. De oorlogswapens zullen worden vernietigd.

Vers 16: *“En het zal geschieden dat degene die zijn overblijven van degene die hebben opgetrokken tegen Jeruzalem, zij zullen elk jaar optrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de H-r van de Legermachten, en om het feest te vieren. Loofhuttenfeest.”*

Degenen die overblijven: er zal een overblijfsel zijn van de naties die tot geloof zullen komen (zelfs onder degenen die ten strijde zijn getrokken tegen Jeruzalem, maar die zich door G-d's genade en barmhartigheid hebben bekeerd). In het duizendjarige Koninkrijk is geloof niet iets wat we in ons hart hebben, maar iets waartoe we geroepen zijn om fysiek te demonstreren (dat geldt ook

vandaag de dag, alleen in het duizendjarige Koninkrijk zullen we serieuze gevolgen ondervinden als we ons geloof niet demonstreren.

De koning: Messias Yeshua

Loofhuttenfeest: Gedurende het duizendjarige Koninkrijk zullen alle feesten worden gevierd, maar de reden waarom het Loofhuttenfeest wordt genoemd, is om ons te onderwijzen dat de essentie van dit feest afhankelijk van G'D is - om op Zijn voorziening te vertrouwen. Dit geloof, vertrouwen en afhankelijkheid wordt gedemonstreerd door elk jaar naar Jeruzalem te gaan en Hem te aanbidden in de context van: het Loofhuttenfeest.

Vers 17: *"Als een familie niet naar Jeruzalem zal gaan om zich neer te buigen voor de Koning, de H-R van de Legermachten, zal er op hen geen regen zijn."*

Regen: Regen, Bijbels gezien, is synoniem met zegen. Degene die niet zijn of haar afhankelijkheid, geloof en vertrouwen in G-d niet demonstreert, zal niet gezegend worden, maar in feite worden vervloekt.

Vers 18: *"Want als de familie van Egypte niet optrekt en niet komt, zal er op hen geen regen zijn. Daar zal de plaag zijn, die de H-R de volken zal treffen die niet optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren."*

De H-r zal toeslaan: Hij zal heersen met een ijzeren staf (Psalm 2v8-9, Openbaring 2v26-27)

Vers 19: *"En dit zal de zonde zijn van Egypte en de zonde van al de volkeren wanneer ze niet optrekken naar Jeruzalem om te aanbidden tijdens het Loofhuttenfeest".*

Zonde: Zonde is synoniem met de dood.

Vers 20: *"Op die dag zal het opschrift op de bellen van het paard 'Heilig voor de H-R' zijn. De potten in de tempel van de H-r zullen zijn als de bekkens voor het altaar."*

Paard: Dit is geen koosjer dier.

Heilig voor de H-R: Deze woorden waren bevestigd op de tulband van de hogepriester (Exodus 28v36-38). Zelfs de bel van een paard (niet koosjer) zal worden verheven tot dezelfde status als die van de hogepriester (koosjer, heilig, geheiligd).

De bassins/bekken: Ze vingden het bloed van de offers op en werden als buitengewoon belangrijk gezien. Hiervoor waren ze apart gezet.

Vers 21: “Het zal geschieden dat wanneer elke pot in Jeruzalem en Juda heilig zal zijn voor de H-r van de Legermachten, en zij die offeren zullen komen, dan zullen zij van hen nemen en zij zullen koken en van hen eten. En op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de H-r van de Legermachten.”

Elke pot: Verhoogde status

Op die dag: Deze zin heeft te maken met het Koninkrijk van G-d.

Kanaänieten: De Kanaänieten waren degenen die tegen het plan van G-d's waren; waarin de kinderen van Israël het land in bezit zouden nemen. (Met andere woorden er zal niemand meer zijn die tegen de wil van G-d opstaat; dat zal niet worden getolereerd en zij zullen vernietigd worden).

Het woord 'Kanaänieten' kan ook een verwijzing zijn naar kooplieden (Johannes 2v14-17). Het huis van G-d zal niet draaien om het kopen en verkopen van handel. Het zal een heilige plaats zijn – het zal een plek zijn wat vol is van liefde en ijver voor G-d. De ijver (passie, betrokkenheid en vurige liefde en heersen in het duizendjarige Koninkrijk; en degenen die dat Koninkrijk gaan bewonen zullen diezelfde instelling en attitude hebben. Passie, inzet, vurige liefde, toewijding en zorgvuldigheid is wat we geacht worden elke dag van ons leven te demonstreren als gelovigen in Messias Yeshua.